



Det NYA LIVET I KRISTUS

Kapitel 1	3	Gud vill att vi skall vara friska	12
Du måste bli född på nytt	3	Återlösta från förbannelsen.....	12
Ordet och Anden.....	3	Jesus är fortfarande densamme	13
Tro och bekänn.....	3	Trons bön - smörjande med olja	13
Frälsta av nåd genom tro.....	3	Kapitel 5	14
En ny skapelse.....	4	Dopet i den helige Ande	14
In i Guds rike.....	4	Den helige Ande - liv som pånyttföder	
Livets Andes lag i Kristus Jesus.....	4	och förnyar.....	14
Förlåtelse för synder.....	4	Den helige Ande utgutes.....	14
Vattendop	4	Pingst efter uppståndelsen	14
Frälsningsvisshet	5	Kraft att vittna	15
Kapitel 2	6	Strömmar av levande vatten	15
I Kristus är du ett med Guds		Tröstaren och läraren.....	15
rättfärdighet	6	Låt er uppfyllas av Ande.....	16
Rättfärdighet en gåva	6	Be och du skall få	16
Jesus bar vår synd - vår orättfärdighet...6		Ett nytt språk.....	16
Rättfärdighet för alla som tror	6	Andens gåvor	16
Att ta emot rättfärdigheten genom tro...6		Kapitel 6	18
Ingen fördömelse eller skuld	7	Segrande överflödande liv	18
Ingen fruktan.....	7	Detta är segern - var tro.....	18
Inga mindrevärdes känslor	7	Seger är en gåva.....	18
Fortsatt rening från orättfärdighet.....7		En härlig seger	18
Våra böner är effektiva.....	8	Förmåga att göra allt.....	18
Kapitel 3	9	Han är större	19
Din tro har hjälpt dig	9	Mäktiga vapen.....	19
Vad är tro?.....	9	Ett överflödande rikt liv - Medarvingar	
Hur vi får tro?.....	9	19
Vem kan tro?	9	Allt har blivit oss skänkt.....	20
Tron handlar i enlighet med Guds ord.10		Välsignade med all andlig välsignelse .20	
Tro är inte en känsla.....	10	Framgångsrika och med alla behov	
Kapitel 4	11	tillgodosedda	20
Helande för den kristne	11	Frikostiga till varje gott ändamål.....	20
Gud är den som helar	11	Kapitel 7	21
Helande - en gudomlig förmån.....	11	Att bekänna Guds ord	21
Messias ”Jeuse” lider för att vi skall bli		Död och liv genom tungan.....	21
helade	11	Tro och bekänn	21
Han tog våra krämpor och bar våra		Ordet i vår mun.....	22
sjukdomar.....	11	Inget ofruktbart prat.....	22
Helade genom hans sår.....	12	Seger genom vårt vittnesbörds ord.....	22
Satan är sjukdomarnas upphovsman....	12	Tala till berget.....	23

Kapitel 1

Du måste bli född på nytt

Dessa ord sade Jesus till en av sin tids mest religiösa män (Joh. 3:1-8). Nikodemus hade kommit en natt till Jesus för att fråga honom om hans nya lära. Nikodemus var en farisé och medlem av judarnas råd. Han trodde på Gud, han bad, fastade, gav tionde, deltog i gudstjänsterna, läste Bibeln och levde ett moraliskt högtstående liv. Och ändå, trots alla dessa meriter, sade Jesus åt honom att han måste bli född på nytt för att komma in i Guds rike.

Ordet och Anden

Jesus sade: "Om en människa inte blir född av vatten och ande, så kan hon inte komma in i Guds rike" (Joh. 3:5). Längre fram i Johannesevangeliet sade han: "Ni är redan nu rena i kraft av det ord, som jag har talat till er" (Joh. 15:3). Paulus skrev att Kristus gav sig själv för att helga och rena kyrkan genom vattnets bad i kraft av Ordet (Ef 5:20). Petrus skrev att vi är födda på nytt "inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig: genom Guds levande ord, som förblir" (1 Petr 1:23). ORDET är fröet som planteras i våra hjärtan och låter tron växa upp.

Vi behöver inte bara Guds ord för att födas på nytt men också Guds Ande. Gud frälste oss - "inte på grund av rättfärdighetsgärningar, som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i helig ande" (Tit. 3:5).

För att göra betong behövs flera ingredienser. Man behöver först och främst sand, cement och vatten. Det finns fullt av sand i öknen men det betyder inte att där finns betong. Det finns ett överflöd av vatten och massor av sand men havet är inte fullt av betong. På samma sätt är det då en människa skall bli frälst: Ordet och Anden måste blandas med ånger och tro i hjärtat.

Tro och bekänn.

Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta (nämligen ordet om tron, det som vi predikar). Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror, att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst".

Rom 10:8-10

Vår tro på Guds ord tar sig uttryck i vårt hjärta (vi tror) och med vår mun (vi bekänner). Om vi verkligen tror i våra hjärtan att Gud uppväckte Jesus från de döda finns det ingen anledning till att inte bekänna honom som vår Herre. I samma ögonblick som en människa tror på Jesus i sitt hjärta och bekänner att han är hennes Herre och Frälsare, är hon född på nytt

"Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." Joh. 1:12

Frälsta av nåd genom tro

Det behövs en blandning av Guds nåd och kraft med vår vilja och tro. Allt hänger inte på Gud och det är definitivt inte på oss allt beror. Både GUDS FÖRMÅGA och VÅR VILLIGHET behövs för att den nya födelsen skall äga rum.

"Ty av nåden är ni frälsta genom tro - och det inte av er själva, Guds gåva är det - inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig." Ef 2:8-9

Vi skulle aldrig kunna bli frälsta om det inte skedde helt och hållet av Guds nåd.

Människans egna förtjänster är förvisso aldrig tillräckliga. Det är Guds kraft, som verkar genom hans Ord och Ande, som åstadkommer den nya födelsen. Men, trots att det är så,

kan Guds kraft inte verka i en människas hjärta om där inte finns en ångerfull inställning och tro. Människans vilja måste vara villig att underkasta sig Guds vilja innan hon kan ta emot Guds välsignelser.

En ny skapelse

"Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!" 2 Kor 5:17

Den nya födelsen gör oss till splitter nya skapelser. Vi är skapade till avbilder av Jesus Kristus (Ko1 3:10). I våra hjärtan är vi omskapade så att vi blir som Jesus.

För att kunna leva som Jesus måste vi klä oss "i den nya (människan), den som förnyas till sann kunskap och så blir en avbild av honom som har skapat henne" (Ko1 3:10). Detta sker då vi FÖRNYAR VÅRT SINNE GENOM GUDS ORD och låter våra kroppar stå under Guds ords auktoritet (Rom 12:2, Ef 4:23-24).

In i Guds rike

"Och ni skall med glädje tacka Fadern, som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott, som de heliga har i ljuset. TY HAN HAR FRÄLST OSS FRÅN MÖRKRETS VÄLDE OCH FÖRSATT OSS I SIN ÄLSKADE SONS RIKE. I honom har vi förlösningen, förlåtelsen för våra synder". Ko1 1:12-14

Då vi föds på nytt tas vi ut ur Satans rike, som är mörkrets rike, och förs in i Jesu rike, som är ljusets rike. Det är inte något som vi hoppas på och önskar skall ske. Det är ett faktum. Guds barn skall inte någonsin mer behöva regeras av Satan. "Om nu Sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria" (Joh. 8:36).

Livets Andes lag i Kristus Jesus

Det nya riket är ett andligt rike, men bara för att frälsningen först och främst är en andlig pånyttfödelse betyder inte det att den inte har någon betydelse för våra kroppar, sinnen och vårt dagliga liv. Den kan och skall sätta sina spår i varje område av vårt liv.

I varje samhälle finns det vissa lagar som bestämmer sättet att leva för dem som bor i det området. Det är på samma sätt med det andliga livet. Det finns lagar för dem som hör till Satans rike och lagar för dem som hör till Guds rike. Den nya födelsen ger oss en ny lag. "TY LIVETS ANDES LAG HAR I KRISTUS JESUS gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag" (Rom 8:2).

Livets lag innebär kärlek glädje, frid, lycka, framgång, överflöd, hälsa, tillfredsställelse och välsignelse. Detta har den kristne tillgången till i det nya förbundet. Det är en lag - en andlig lag. Vi måste tillämpa den i våra liv. Gud kommer att stödja oss. Hans Ord är sant och oföränderligt.

Förlåtelse för synder

Samma dag som vi gör Jesus till Herre och Frälsare i våra liv förlåter han oss alla våra synder. Rättsligt sett förläts vi faktiskt när Jesus gav sitt liv som en lösen för oss. Men denna förlåtelse gäller oss först när vi tar emot den i tro.

Fast en människa kan ha begått många synder är den grövsta synden hos den ofrälste detta ATT HAN INTE TROR PÅ JESUS (Joh. 16:9). När detta klarats upp har man kommit till roten av problemet. I samma ögonblick som en människa tror på Jesus som sin Frälsare, renas hennes hjärta av Jesu blod. På detta sätt förlåts eller utplånas alla tidigare synder av hans blod som renar på ett fullkomligt sätt (1 Joh. 1:7). "I honom har vi förlösningen genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom" (Ef 1:7).

Vattendop

Skriften visar tydligt att vattendop är nödvändigt för den som tror. I missionsbefallningen sade Jesus till lärjungarna: "Gå ut i hela världen och predika evangeliet för allt skapat. Den som tror och blir döpt, han skall bli frälst; men den som inte tror, han skall bli fördömd, "

(Mark 16:15-16). Matteus återger följande ord av Jesus i kapitel 28, vers 19: "Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn." Jesus själv lät döpa sig av Johannes i floden Jordan (Matt 3:13-17). I slutet av sin predikan på pingstdagen sade Petrus till judarna: "Gör bättring och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse; då skall ni som gåva undfå den helige Ande" (Apg. 2:38). Lukas berättar: "De som då tog emot hans ord lät döpa sig." (Apg. 2:41).

Paulus lät döpa sig efter sin omvändelse (Apg. 9:18). Vid ett senare tillfälle döpte han de troende i Efesus (Apg. 19:1-6). De som var i Kornelius hus döptes sedan de tagit emot den helige Ande (Apg. 10:44-48). Fångvaktaren i Filippi och hela hans hus döptes efter att de hade kommit till tro på Jesus (Apg. 16:31-33).

Frälsningsvisshet

"Och detta är vittnesbördet: att Gud har gett oss evigt liv; och det livet är i hans Son. DEN SOM HAR SONEN, HAN HAR LIVET; den som inte har Guds Son, han har inte livet. Detta har jag skrivit till er, FÖR AIT NI SKALL VETA att ni har evigt liv, ni som TROR PÅ GUDS SONS NAMN».

1 Joh. 5 1 1-13

Om vi uppfyller de villkor som Gud ställt upp för att vi skall kunna bli frälsta och som han gett oss i sitt Ord, då kan vi veta att vi är frälsta. Guds ord säger att vi kan veta detta, och det är vad vi måste lita på: hans Ord inte på våra känslor, sinnestillstånd, kyrkotillhörighet, höga moraliska ideal eller vår uppriktighet.

Guds Ande kommer att vittna med vår ande att vi är Guds barn (Rom 8:16). Om vi har uppfyllt villkoren: ångrat oss och satt all vår tillit till Jesus (trott och bekänt honom), då kan vi också veta att vi är frälsta.

Kapitel 2

I Kristus är du ett med Guds rättfärdighet

Med rättfärdighet menas enkelt uttryckt: att STÅ I ETT RÄTT FÖRHÅLLANDE TILL GUD. Det innebär att en människa kan vara fri från skuld, fördömelse, fruktan och mindrevärdeskänslor. Dessa fyra problem gör att många kristna går miste om Guds välsignelser. Det är lätt att inse varför en rätt förståelse av vad som menas med rättfärdighet skulle kunna förvandla en människas liv. Tänk: ingen skuld, ingen fruktan, Ingen fördömelse, inga mindrevärdeskänslor. Vilket välsignat liv skulle inte det vara!

Rättfärdighet en gåva

Det är en enorm skillnad på en människas egenrättfärdighet och den rättfärdighet som är en gåva från Gud. Egenrättfärdigheten räknar med sig själv men den rättfärdighet som Gud skänker räknar bara med Jesu fullbordade verk

"Och om döden på grund av en endas fall kom till konungavälde genom denne ene, så skall ännu mycket mer de som undfå den ÖVERFLÖDANDE NÅDEN OCH RÄTTFÄRDIGHETSGÅVAN få konungsligt välde i liv, också det genom en enda, Jesus Kristus." Rom 5:17

Jesus bar vår synd - vår orättfärdighet

Mänskligheten var skyldig en enorm skuld av synd. Eftersom människorna själva inte kunde betala sin skuld sände Gud sin egen Son att betala den (I Petr 2:24). Jesus var vår ställföreträdare. Han tog vår plats. Han betalade det fruktansvärda priset för vår synd. Han gjorde det därför att han älskade oss (Joh. 3:16-17).

Nu då skulden är betalad, får vi ett rätt förhållande till Gud. Det är just det riktiga förhållandet till Gud, som Jesus uppnådde genom sin lydnad, som förde honom till döden. Vi får ta emot hans rättfärdighet i samma ögonblick som vi tar emot honom som vår Herre och Frälsare. "Den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud" (2 Kor 5:21).

Om Jesus bor i våra hjärtan så har vi Guds rättfärdighet. Genom honom är vi ett med Guds rättfärdighet.

Rättfärdighet för alla som tror

Jag hade svårt att tro att man kunde bli rättfärdig, därför att jag så väl kände till de ställen i Skriften som säger att människan är syndig. Vad jag inte insåg var att dessa skriftställen syftar på människor som inte tar emot Jesus. Eftersom alla människor är syndare, får alla som tror på Jesus Kristus ta emot hans rättfärdighet som gåva.

"Men nu har utan lag en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD GENOM TRO på Jesus Kristus, för alla dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad. Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud; och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus". Rom 3:21-24

Att ta emot rättfärdigheten genom tro

Rättfärdigheten tar man faktiskt emot då man blir frälst. Eftersom många inte förstår att rättfärdigheten är en gåva från Gud, som man i tro får ta emot, så kan de inte heller glädjas helhjärtat åt Guds gåva.

Budskapet om rättfärdighet är goda nyheter. I samma ögonblick som vi fick höra om detta borde det få tron att växa i våra hjärtan. Vi vill ta emot det. Det är vårt - en present från

Gud. Vi måste TRO att det är vårt och BEKÄNNA vad vi tror. "Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst" (Rom 10:10).

Ingen fördömelse eller skuld

En känsla av rättfärdighet gör oss förvissade om att Gud verkligen har förlåtit oss våra synder. Vi började se att domen och straffet, som vi förtjänade föll på Jesus. Vi har blivit rättfärdiggjorda (förklarade inte skyldiga) på grund av Jesu blod som utgöts för vår skull (Rom 5:9).

"Så finns nu INGEN FÖRDÖMELSE för dem som är i Kristus Jesus" (Rom 8:1). Vi är fria från synden och vad den för med sig av skuld och fördömelse så att vi kan bli RÄTTFÄRDIGHETENS TJÄNARE (Rom 6:18). Genom att handla i tro slutar vi att tänka på våra synder och misslyckanden och börjar tänka på vår rättfärdighet i Kristus. Varför skulle vi fortsätta att tänka på och tala om vår ovärdighet? Vi har ju gjorts värdiga av Jesus Kristus. Han har gjort oss "skickliga till delaktighet i den arvslott, som de heliga har i ljuset" (Ko1 1:12). Det är inte vår förtjänst utan vår tro på hans förtjänst.

Ingen fruktan

Rättfärdighet är att stå i ett rätt förhållande till Gud Om jag står i ett rätt förhållande till Gud, då kämpar han inte mot mig. Han är på min sida. Han är för mig. Han önskar mitt bästa. Vilken glädje måste inte fylla våra hjärtan den dag vi inser: "Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?" (Rom 8:31). Vi har ingenting att frukta. David sade: "Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Herren är mitt livs värn, för vem skulle jag rädas?" (Ps 27:1).

Gud har gett oss rättfärdigheten som en gåva för att han älskar oss. »Räddhåga finns inte i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädas är inte fullkomnad i kärleken" (1 Joh.4:18).

En far, som älskar sina barn, vill inte att de skall vara så rädda för honom att de inte vågar tala till honom. Han vill ha deras respekt, vördnad och lydnad, men han vill att de skall känna sig fria att komma till honom. Gud inbjuder oss att "med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid", (Hebr 4: 16). "Ty Gud har inte gett oss en försagdhetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande" (2 Tim 1:7).

Inga mindrevärdeskänslor

Ibland hör vi det här svaret när någon frågar en annan hur han mår: "Med tanke på omständigheterna går det ganska bra." Som kristna behöver vi tack och lov inte vara beroende av omständigheterna. Faktum är att, efter det att vi har tagit emot Guds överflödande nåd och hans rättfärdighet, skall vi regera i detta liv genom Jesus Kristus. Genom att jag står i ett rätt förhållande till Gud behöver jag inte känna mig underlägsen Satans makt. Jag är en arvinge till Gud och medarvinge med Jesus (Rom 8:17). När vi tar emot Guds rättfärdighet blir vi delaktiga av Guds egen natur (2 Petr 1:4). Hans styrka har blivit vår styrka. Hans förmåga är vår förmåga. Hans liv är vårt liv.

"Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte mer jag, utan KRISTUS LEVER I MIG; och det liv, som jag nu lever i köttet, DET LEVER JAG I TRON PA GUDS SON, som har älskat mig och utgett sig själv för mig". Gal 2:19-20

Fortsatt rening från orättfärdighet

Som kristna kan vi missa målet och synda. Synd är orättfärdighet Det är något som Gud inte tycker om. Man måste göra något åt det. Bäst är att ta itu med det direkt. Vänta inte med att ångra dig och göra upp med Gud.

Guds löfte lyder: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han FÖRLÅTER OSS VÅRA SYNDER OCH RENAR OSS FRÅN ALL

ORÄTTFÄRDIGHET” (1 Joh. 1:9). – ”. . . och Jesu, hans Sons, BLOD RENAR oss från all synd,” (1 Joh. 1:7).

Våra böner är effektiva

Då vi står i ett rätt förhållande till Gud kan vi frimodigt komma inför honom med vår lovsång och våra böner (Hebr. 4:16). En av de viktigaste sakerna, som vi måste göra då vi kommer inför Guds ansikte, är att försäkra oss om att våra hjärtan är renade från all synd. Detta uppnår vi genom att i tro ta emot den renande kraften i Jesu blod. Då vi vet, att vi är renade, kan vi med frimodighet vända oss till Gud med våra böner. "Mina älskade, om vårt hjärta inte fördömer oss, så har vi frimodighet inför Gud" (1 Joh. 3:21).

Gud gläder sig då han hör sina rättfärdiga barns böner. "Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda" (1 Petr 3:12). Tydligen kan våra böner inte få något resultat om vi inte är rättfärdiga, dvs. om vi inte söker Guds rättfärdighet.

Tack och lov är det så att "mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bes med kraft" (Jak 5:16). Gud kommer att höra och besvara våra böner om vi håller fast i tro vid vår rättfärdighet i Kristus.

Kapitel 3

Din tro har hjälpt dig

Det elfte kapitlet i Hebréerbrevet är ett av de bästa kapitlen i hela Bibeln, då det gäller vad tro är. Varje djupare studium av ämnet tro bör omfatta ett studium av de män som är uppräknade i detta kapitel. Jag föreslår att du läser hela kapitlet parallellt med stycket i den här boken som behandlar ämnet tro.

Enligt Paulus finns det tre saker som består i evighet: "tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken" (1 Kor 13:13). Jag tror absolut att alla dessa tre är viktiga. Utan hopp om det eviga livet skulle vi inte ha någon mening med livet. Utan kärleken skulle vi inte kunna uppleva något av Guds väsen. Dessa båda är livsviktiga för en kristen. Men i detta kapitel skall vi först och främst syssla med tron.

Vad är tro?

"Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting, som man inte ser" (Hebr. 11:1). Tron är i nu tid. Den tror NU. Den tar emot NU. Den handlar NU. En av de stora skillnaderna mellan tro och hopp ligger i tiden. Hoppet sysslar vanligtvis med framtiden medan tron oftast rör sig i nutiden.

Ibland hör vi någon säga att de tar ett steg i tro ut i ett nytt äventyr. Vanligtvis menar de att de inte vet vad som skall ske eller hur framtiden skall gestalta sig. De känner en längtan att pröva något nytt och se om det går.

Det slags tro, som Hebréerbrevet 11:1 beskriver, fungerar INTE på det sättet. Tvärtom, sann tro på Gud har ett verklighetsunderlag. När någon tar ett trossteg av detta slag kommer han att stå på en fast klippa. **DET HAN TROR PÅ ÄR GUDS EVIGA OFÖRÄNDERLIGA ORD.**

Vi kan hoppas på någonting i årtal. Så länge som vi hoppas kommer det att vara precis utom räckhåll. Å andra sidan finns det många saker som vi kan uppnå i våra liv genom tro. Frälsning, t ex, är bra att hoppas på, men om vi vill bli frälsta måste vi göra något av vårt hopp och genom tron ta emot Jesus just NU. Även om vi inte ser honom komma genom molnen eller får gåshud över hela kroppen är vi i alla fall frälsta om vi har satt vår tro till Jesus Kristus.

Fastän det kanske inte finns något yttre bevis på vår tro, har vi tillräckligt bevis i Guds ord. Vårt bevis på vad vi tror är vår tilltro till Guds ord. Gud är vårt vittne. Han kommer aldrig att ljuga. Om vi litar på Guds ord, kommer det att visa sig att Ordet står fast under prövningarna.

Hur vi får tro?

"**ALLTSÅ KOMMER TRON AV PREDIKAN**, men predikan i kraft av Kristi ord" (Rom 10:17). Bästa sättet att få tro är att lyssna till Guds ord. Det är viktigt att vi inte bara hör det med öronen utan också med hjärtat. För att höra Guds ord i hjärtat fordras att vi är öppna för och längtar efter Guds budskap till oss.

Jag föreslår att du läser Bibeln högt, särskilt Nya Testamentet. Läs bibelställena högt för dig själv. Sätt in ditt eget namn när budskapet är personligt. Gör en lista på de löften som Guds ord har för dig. Ta emot, tro och bekänn dem var dag i tro. Tron kommer att växa då vi regelbundet hör Guds ord.

Vem kan tro?

". . . i överensstämmelse med det mått av tro, som Gud har tilldelat **VAR OCH EN**" (Rom 12:3). Paulus skriver till de kristna i Rom. Gud har gett ett mått av tro till varje kristen. Men redan innan vi blir kristna har vi så mycket tro att vi kan bli kristna. Bibeln säger:

"den som vill" (Upp 22:17), kan bli frälst. Uppenbarligen kan varje människa som hör Guds ord och handlar efter det uttrycka tro. Det innefattar alla som HÖR och LYDER Guds ord - frälsta eller som håller på att bli frälsta.

Människor, som inte hör Guds ord eller som inte vill handla efter det, har inte dentro som kommer från Gud. Tro innebär att både höra och lyda. ". . . så och att vi må bli frälsta ifrån vanartiga och onda människor. TY TRON ÄR INTE VAR MANS" (2 Tess 3:2).

Tron handlar i enlighet med Guds ord

Gud har frikostigt dukat ett bord fullt av välsignelser. För att tala enkelt, om någon dukar upp ett bord med underbar mat framför oss, så vet vi vad vi skall göra. Vi sitter inte och önskar och hoppas att vi skulle kunna få lite av maten. Vi klagar inte hos vår värd att vi inte får nog. Inte heller blir vi förargade eller sura om någon vid bordet får en stor portion potatismos. Vi börjar förse oss av maten. Den har satts fram åt oss för att vi skall äta och bli mätta. Det finns förmodligen mer i köket om vi tömmer uppläggningsfaten. Vi vet att alla vid bordet har samma förmåner och rättigheter att få deras del av varje rätt.

Med Guds ord är det likadant. Gud har på ett frikostigt sätt ordnat för varje behov i våra liv. Han lovar oss ett fullt förråd där allt finns. Det är vårt, vi behöver bara be om det. Gud vill bara att vi skall tro hans Ord och ta för oss av vad som dukats fram åt oss. Gud blir inte förolämpad av att vi tar allt vi behöver. Vilken värdinna som helst blir besviken, om hon upptäcker att en av hennes gäster inte fick tillräckligt. Hon vill att var och en skall vara nöjd. Gud är förvisso den allsmäktige Skaparen, men han har valt att duka ett bord för oss.

Vad vi får av honom beror på om vi tar för oss, om vi aktivt griper tag om hans löften.

"Och Jesus talade till honom och sade: Vad vill du, att jag skall göra dig?" Den blinde svarade honom: "Rabbuni låt mig få min syn". Jesus sade till honom: "Gå; din tro har hjälpt dig". Och strax fick han sin syn och följde honom på vägen".

Mark 10:51-52

Tro är inte en känsla

Ibland grundar människor sina andliga upplevelser på känslor och stämningar. Problemen kommer när känslorna och stämningarna förändras. Om inte upplevelsen byggde på Guds ord, kommer snart tvivel på om den var akta eller inte. Om tron skall vara fast, måste den byggas på något som är stabilare än våra känslor.

Ingen människa är frälst för att hon känner sig frälst. Hon är frälst för att hon har satt sin tillit till Guds ord och handlat i enlighet med det. Hon kanske känner sig på topp idag, trött imorgon och ensam nästa vecka, men ha lalleluja! Guds ord säger detsamma igår, idag och alltid (Hebr. 13:8).

Våra känslor tar intryck av vad vi ser, vad vi läser och vad vi hör. Alla är vi utsatta för saker som inte stämmer med Guds ord. Om dessa saker får kontrollera våra känslor, och våra känslor får kontrollera vår tro, kan vi vara kristna och ändå behärskade av Satans knep.

Vår tro måste vara bestämd av Guds ord och inte av vad vi känner, inte av hur omständigheterna ser ut och inte av vad andra säger till oss. ". . . Ty vi vandrar här i tro och inte i åskådning" (2 Kor 5:7). Våra ögon, öron, hjärta och mun bör stå i samklang med Guds ord.

". . . Åt oss som inte har till ögonmärke de ting, som syns, utan dem som inte syns; ty de ting, som syns, de varar endast en tid, men de som inte syns, de varar i evighet".

2 Kor 4:18

Guds ord är evigt. Våra andliga ögon måste vara fästade på Gud (som är osynlig) genom att se på hans Ord.

Kapitel 4

Helande för den kristne

Gud är den som helar

Gud uppenbarade sig för Israels folk som en Gud som helar, Jehova Rapha. Han lovade att skydda dem från sjukdomar om de lydde hans Ord. Om du hör Herrens, din Guds, röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är Herren, din läkare". 2 Mos 15:26

Helande - en gudomlig förmån

Gud är en Far för sina barn. Därför att han har en sådan omtanke om dem som han älskar, har han vidtagit åtgärder för att de skall bli helade. Detta är en av fördelarna med att ha en himmelske Far, som älskar oss och som bryr sig om alla våra behov.

"Lova Herren, min själ, och glöm inte vad gott han har gjort, han som FÖRLÅTER dig alla dina MISSGÄRNINGAR och HELAR alla dina BRISTER" (Ps 103:2-3).

Lägg märke till att förlåtelse är en annan av de förmåner man får av Gud De är ställda bredvid varandra i detta bibelställe. Gud bryr sig om både vårt andliga och vårt fysiska helande.

Messias "Jesus" lider för att vi skall bli helade

Profeten Jesaja skrev om Guds lidande tjänare, Messias eller Israels Förlossare. Han skrev om Jesus som tog vårt straff för våra synder. Jesus led istället för oss på alla de sätt som vi förtjänat att lida: fysiskt, mentalt och andligt. Han gjorde det för att vi inte skulle behöva lida av dessa saker. Han var vår ställföreträdare, vår Frälsare.

De fyra evangelieförfattarna berättar för oss vad de SÅG och HÖRDE om Jesu lidande. Jesaja däremot berättar för oss vad som Guds Ande UPPENBARADE för honom om Kristi lidande.

"Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuknad av Gud och pinad Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och GENOM HANS SAR BLIR VI HELADE. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom". Jes. 53:4-6

Vi läser vidare i Matteus 8:16-17, och i dessa verser ser vi de olika saker som Jesus led för, när han tog vår plats, och Guds straffdom över synden föll på honom.

Han tog våra krämpor och bar våra sjukdomar

När Jesus gick på jorden återställde han människors hälsa inom alla olika områden. Han drev ut demoner, helade sjuka, förlät synder, och upprättade dem som var plågade av Satan. När Matteus återgav dessa händelser citerade han från Jesaja 53:4, det stycke som handlar om Kristi ställföreträdande verk.

"Men när det hade blivit afton, förde man till honom många som var besatta; och han drev ut andarna med sitt blotta ord, och alla som var sjuka botade han, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Jesaja, när han sade: 'HAN TOG PÅ SIG VÅRA KRANKHETER, OCH VÅRA SJUKDOMAR BAR HAN.'" Matt 8:16-17

Men han tog inte bara våra skröpligheter och bar alla våra sjukdomar upp på korset, utan, medan han vandrade bland människor här på jorden, befriade han dem från olika handikapp och sjukdomar. Beträffande våra synder gjorde han samma sak. Han inte bara tog dem upp på korset utan han förlät också människor deras synder före korsfästelsen.

Helade genom hans sår

Petrus hade själv sett den skenrättegång man gav Jesus. Han kände väl till vad som hände på Golgata. Han skrev sedan om de konsekvenser, som Jesu lidande skulle få för våra liv. Han nämner vad Jesu försoning betyder både för vår ande och kropp.

"Och våra synder bar han' i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och 'GENOM HANS SÅR HAR NI BLIVIT HELADE.'" 1 Petr 2:24

Meningen "genom hans sår har ni blivit helade" är en direkt hänсыftning på Jesaja 53:5. Du kommer ihåg att Jesus gisslades eller piskades innan han blev korsfäst (Mark 15:15). Han utstod det fysiska straffet för att vi skulle bli helade, för "genom hans sår blir ni helade" (Jes. 53:5). Allt det straff Jesus uthärdade före och under korsfästelsen var för vårt helande till ande, själ och kropp.

Satan är sjukdomarnas upphovsman

Innan Adam syndade i lustgården fanns det ingen synd och död på jorden. Efter hans olydnad kom synd och död med alla deras onda följeslagare (hat, bitterhet, avundsjuka, sjukdom, plågor), in i världen (Rom 5:12).

Jesus sändes för att återupprätta människan till den fullkomlighet som hon ha de före syndafallet. Han var Återlösaren, den som sändes för att köpa oss fria från Satans maktsfär. Jesus löste de människor som var fångna under Satans välde. Han helade sjuka, befriade förtryckta, öppnade fängelsedörrar och predikade de goda nyheterna.

". . . förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om hur Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld; ty Gud var med honom".

Apg. 10:38

Detta bibelställe, liksom alla fyra evangelierna, visar tydligt att djävulen förtrycker människor med sjukdomar och att Jesus helar människor som är sjuka. Blanda aldrig ihop dessa två. Gud vill att vi skall leva ett överflödande liv, och djävulen vill stjäla, slakta och förgöra (Joh. 10:10).

Gud vill att vi skall vara friska

"Min älskade, jag önskar, att det i allt må stå väl till med dig och att du må vara vid god hälsa, såsom det och står väl till med din själ" (3 Joh. 2). Gud intresserar sig för vår andliga och fysiska hälsa. Han är lika angelägen om att våra kroppar skall vara fria från Satans inflytande som våra hjärtan.

»Ni är ju köpta, och betalningen är given. Så förhärliga då Gud i er kropp» (1 Kor.6:20). Vi skall inte bara leva ett heligt och rent liv i våra kroppar, utan det är också möjligt för oss att leva friska. Vi har blivit köpta med Jesu blod. Priset är betalt för andlig och fysisk hälsa.

Återlösta från förbannelsen

"Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet: "Förbannad är var och en som är upphängd på trä." Vi friköptes, för att den välsignelse, som hade getts åt Abraham, skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle undgå den utlovade Anden» (Gal 3:13-14).

Det vilade en förbannelse över dem som inte höll Guds lag (5 Mos 28:15-68). Denna förbannelse innebar fattigdom, sjukdom och död. Eftersom alla människor var syndare, fanns ingen människa som helt och fullt kunde hålla hela Guds lag (Rom 3:23). Jesus kom till jorden som en människa och levde sitt liv utan synd. När han hängde på korset blev han rent av gjord till en förbannelse för vår skull. Han tog den förbannelse vi förtjänade. Han tog vår fattigdom, vår sjukdom och vår död (synd), så att vi skulle kunna ta emot de välsignelser Gud hade lovat Abraham och dem som höll lagen. Dessa innebär Överflödande tillgångar för varje behov i våra liv (5 Mos 28:1-14).

Jesus är fortfarande densamme

"Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så och i evighet, ' (Hebr. 13:8). Skälet till att Jesus helade människor var hans omtanke om dem. Han såg deras behov och han mötte dem. Han är fortfarande densamme. Hans omtanke har inte upphört Han älskar oss lika mycket som han älskade dem han hjälpte då han levde på jorden. Hans makt har inte upphört bara för att han inte längre än synlig ibland oss. Hans makt och verksamhetsområde är till och med större idag, eftersom han kan vara närvarande på alla platser på en gång genom sin Ande. "Hans nåd varar evinnerligen" (Ps 136).

Trons bön - smörjande med olja

Vi vet från Apostlagärningarna att Jesu helande verksamhet inte upphörde med hans död och uppståndelse. Den fortsatte genom de tolv apostlarna och de andra troende (Mark 16:15-19).

Då Jesus, under sitt jordeliv, helade människor, skedde det på många olika sätt. Idag kan människor ta emot helande med många olika bibelställen som grund för sin tro. Bland dessa märks: Mark 11:22-24, Joh. 16:23-24, Matt 18: 18-20, Mark 16: 18, Jakob 5: 14-15, 2 Mos 15:26, Ps 103:3, 1 Petr 2:24 och Matt 8:16-17.

Ett särskilt viktigt sätt är att smörja med olja och be trons bön. Den metoden undervisar oss om att Guds kraft kan förmedlas av troende och visar därigenom att helande inte slutade när Jesus dog eller när apostlarna dog. Helande är något som finns tillgängligt för oss idag. "Är någon glad, så må han sjunga lovsånger. Är någon bland er sjuk, må han då kalla till sig församlingens äldste; och dessa må be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen; och om han har begått synder, skall detta bli honom förlåtet".

Jak 5:14-15

Kapitel 5

Dopet i den helige Ande

Benämningen dopet i den helige Ande kommer från de profetior som Johannes Döparen och Jesus gjorde angående denna upplevelse. Johannes sade till dem som han döpte i Jordan: "Jag döper er i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att bära hans skor, han skall DÖPA ER I HELIG ANDE och eld." (Matt 3:11).

Jesus talade med apostlarna just innan han for upp till himlen och befallde dem att inte lämna Jerusalem, utan förbida där, vad Fadern har utlovat, det, varom ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skall ni bli DÖPA I HELIG ANDE" (Apg. 1:4-5).

Den helige Ande- liv som pånyttföder och förnyar

Vid själva omvändelsen föder den helige Ande en ny skapelse i den troende (Joh. 3:1-8, 2 Kor 5:17). ". . . då frälste han oss, inte på grund av rättfärdighetsgärningar, som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande" (Tit. 3:5).

Den helige Andes huvudsakliga uppgift vid frälsningen är att föda ett nytt liv i en människa och på så sätt göra henne till Guds barn (1 Joh. 5:12, Joh. 1:12). Genom den helige Andes verksamhet blir vi en del av Guds familj - Kristi kropp (1 Kor 12:13). Det är ett obestriddigt faktum att ingen kan säga: "Jesus är Herre' annat än i den helige Ande" (1 Kor 12:3). Alla vi som tror har erfarenhet av den helige Ande i den betydelsen att "Anden själv vittnar med vår ande, att vi är Guds barn" (Rom 8:16).

Men Gud har mer som han vill ge oss. Förutom att han vill välsigna oss, vill han använda oss till att välsigna andra.

Den helige Ande utgjuts

Den helige Ande har verkat på jorden alltsedan skapelsen (1 Mos 1:2). Han föll på herdar, kungar och profeter för att sätta dem i stånd till att utföra vissa uppgifter. Profeten Joel talade om en tid då Guds Ande skulle utgjutas över alla människor.

"Och det skall ske därefter, att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era ynglingar skall se syner. Också över dem som är tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande". Joel 2:28-29

Män och kvinnor, unga och gamla, skulle bli delaktiga av denna mäktiga Andeutgjutelse.

Pingst efter uppståndelsen

Efter uppståndelsen sade Jesus till sina lärjungar.

"Och se, jag vill sända till er, vad min Fader har utlovat. Men ni skall stanna kvar här i staden, till dess ni från höjden blir beklädda med kraft" (Luk 24:49).

I denna vers kallas dopet i den helige Ande min Faders löfte. Jesus sade att det skulle innebära en utrustning med kraft från höjden. Dessa lärjungar skulle bli uppfyllda med Guds kraft att bli Jesu vittnen. I enlighet med vad han hade sagt till dem, samlades ungefär 120 efterföljare, inklusive lärjungarna, och väntade på att Fadern skulle uppfylla sitt löfte. När sedan pingstdagen var inne, var de alla församlade med varandra. Då kom plötsligt från himlen ett dån, såsom om en våldsam storm hade farit fram; och det uppfyllde hela huset, där de satt. Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte

sig på dem, en på var av dem. Och de blev alla uppfyllda av helig ande och började tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala". Apg. 2:14

Kraft att vittna

En viktig anledning till att bli döpt i den helige Ande är den kraft att vittna om den levande Kristus som dopet ger. Man skulle kunna kalla den en förmåga eller skicklighet från Gud. "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni undfå kraft och bli mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och sedan intill jordens ända».

Apg. 1:8

Och dessa etthundratjugo gick ut på gator och vittnade om Jesus. Judarna, som hade samlats från hela världen för att fira pingst i Jerusalem, fick höra om Guds underbara gärningar på sitt eget språk (Apg. 2:11). Till slut stod Petrus upp och predikade om Joels profetia och om Kristi uppståndelse. "De som då tog emot hans ord lät döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass TRE TUSEN personer" (Apg. 2:41). Resultatet blev fantastiskt när de vittnade i den helige Andes kraft. Strax därpå hade 5000 människor kommit till tro och upptagits i församlingen (Apg. 4:4).

Strömmar av levande vatten

Jesus beskrev den helige Ande som strömmar av levande vatten som skulle flöda ut från den troendes innersta.

". . . stod Jesus där och ropade och sade: "Om någon törstar, så komme han till mig och dricke." Den som tror på mig, av hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger. Detta sade han om Anden, vilken de som trodde på honom skulle undfå; ty ande var då ännu inte given, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad".

Joh. 7:37-39

Den helige Ande skapar strömmar av liv, kärlek glädje, frid och kraft, som får flöda ut ur vår ande för att möta andras behov. Jesus sade att de som trodde på honom SKULLE FÅ DEN HELIGE ANDE.

Tröstaren och läraren

Jesus undervisade lärjungarna om den helige Andes verk i deras liv. Ett av de namn han använde när han talade om den helige Ande var Hjälparen. Det grekiska ordet är Parakletos, som betyder "en som är tillkallad för att hjälpa". Han sade också att den helige Ande skulle undervisa och leda de troende.

"Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos er: sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, ty hon ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, ty han bor hos er och skall vara i er". Joh. 14:16-17 De olika sidorna av Treenigheten är uppenbarade genom detta bibelställe. Fastän Jesus och Fadern och den helige Ande är ett, bad Jesus till Fadern, och Fadern gav den helige Ande genom Jesus.

En som inte tror kan inte ta emot den helige Ande, för Jesus sade att världen inte kan ta emot honom. Den helige Ande hade varit med lärjungarna, men Jesus sade att han skulle vara i dem (Joh. 14:17).

Den helige Ande påminner oss om Jesu ord, då vi behöver det. Han undervisar oss också om hur vi skall tillämpa Guds ord i våra liv. "Dock, när Hjälparen kommer, som jag skall sända er ifrån Fadern, sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om mig;" (Joh. 15:26).

Den helige Andes uppgift i våra liv är att vittna om Jesus. Han uppenbarar de tillgångar och rikedomar vi har i Jesus. Han förhärligar vår upphöjde Herre och Frälsare. Han öppnar våra ögon så vi kan se vad vi är lovade i Jesus.

"Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda er fram till hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och

han skall förkunna för er vad komma skall. Han skall förhärlika mig, ty av mitt skall han ta och skall förkunna det för er". Joh. 16:13-14

Sanningen finns i Guds ord. Den helige Ande leder oss så att vi kan förstå sanningen som den är uppenbarad i Bibeln. Det han hör från Gud vill han förmedla till oss. Det kommer alltid att förhärlika Jesus och vara i överensstämmelse med Guds ord.

Låt er uppfyllas av Ande

"Var alltså inte oförståndiga, utan förstå, vad som är Herrens vilja. Och drick er inte druckna av vin; ty därav kommer ett oskickligt leverne. LÅT ER FASTMER UPPFYLLAS AV ANDE". Ef 5:17-18

Guds vilja för varje troende är att denne skall vara fylld av hans Ande. Hans önskan är att hans Ande ständigt skall få flöda över i oss. Kom ihåg att Jesus BEFALLDE lärjungarna att inte lämna Jerusalem förrän de hade blivit uppfyllda med kraft (Luk. 24:49, Apg. 1:4). Han sade också att de som trodde på honom SKULLE få den helige Ande (Joh. 7:39).

Be och du skall få

Då vi vet att det är Guds vilja att vi skall bli fyllda med den helige Ande, kan vi frimodigt be honom fylla oss med den helige Ande.

"Och detta är den fasta tillförsikt vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet, att han hör oss, vadhelst vi ber om, så vet vi också, att vi redan har det som vi har bett honom om i vår bön". 1 Joh. 5:14-15

Jesus sade att vår himmelske Fader skulle ge helig Ande åt dem som bad honom. Vi kan be Fadern att ge oss den helige Ande och vara förvissade om att vi skall få svar på vår bön (Luk. 11:9-13).

Ett nytt språk

Ett av de tecken som Jesus sade skulle följa dem som tror var att "de skall tala nya tungomål" (Mark 16: 17).

Jesaja profeterade om detta: "Ja väl, genom stammande läppar och på ett främmande språk skall han tala till detta folk", han som en gång sade till dem: "Här är vilostaden, låt den trötta få vila, här är vederkvickelsens ort". Men sådant ville de inte höra". (Jes. 28:11-12).

Det nya språket skulle vara en vilostad och en vederkvickelsens ort för den troende .

Alla de etthundratjugo troende (judar) talade i tungor på Pingstdagen, när de tog emot dopet i den helige Ande (Apg. 2:4). Hedningarna i Kornelius hus talade i tungor, när den helige Ande föll på dem (Apg. 10:44-48). På samma sätt talade också folket i Efesus i tungor, när den helige Ande kom över dem (Apg. 19:6).

Paulus blev uppfylld av den helige Ande, när Ananias lade händerna på honom. Senare skrev han till de kristna i Korint: "Gud vare tack jag talar tungomål mer än ni alla" (1 Kor 14:18). Han sade att då den troende ber i anden, blir han uppbyggd till sin inre människa (1 Kor 14:4). I sitt budskap till korintierna avslutade han sin undervisning om tungotale med dessa ord: "Alltså, mina bröder, var ivriga att undfå profetians gåva och FÖRMENA EJ HELLER NÅGON ATT TALA TUNGOMÅL. Men låt allt tillgå på höviskt sätt och med ordning" (1 Kor 14:39-40).

Andens gåvor

Den helige Andes gåvor är övernaturliga gåvor, som ges åt de troende, för att de skall kunna tjäna varandra. Dessa är inte detsamma som en människas naturliga förutsättningar, förmåga eller uppfostran.

"Men de gåvor, i vilka Anden uppenbarar sig, ges åt var och en så, att de kunna bli till nytta Så ges genom Anden åt den ena att tala visdomens ord, åt en annan att efter samme Ande tala kunskapens ord, åt en annan ges tro i samme Ande, åt en annan ges helandets gåvor i samme ene Ande, åt en annan ges gåvan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan att tala tungomål på olika sätt, åt

en annan att uttyda, när någon talar tungomål. Men allt detta verkar densamme ene Anden, i det han alltefter sin vilja, tilldelar åt var och en någon särskild gåva. Ty likasom kroppen är en och likväl har många lemmar, och likasom kroppens alla lemmar, fastän de är många, likväl utgör en enda kropp, likaså är det med Kristus".

1 Kor 12:7-11

Det finns många olika gåvor som Anden ger till de troende för att bygga upp Kristi kropp. Varje troende kan vid olika tillfällen tjäna genom olika gåvor allteftersom Anden får leda. "Så utgör och vi, fastän många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar, varandra till tjänst. Och vi har olika gåvor alltefter den nåd, som har blivit oss given. Har någon profetians gåva, så bruke han den efter måttet av sin tro; har någon fått en tjänst, så akte han på tjänsten; är någon satt till lärare, så akte han på sitt lärarkall; är någon satt till att förmana, så akte han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han göre det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han vare det med nit; den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje". Rom 12:5-8

Självklart använder sig varje troende inte av alla gåvorna alltid. Andens gåvor ges för att möta olika behov allteftersom de uppstår. Ibland kan flera gåvor brukas för att hjälpa en person eller en grupp troende. Det är Anden som uppenbarar sig efter sin vilja. Å andra sidan måste den troende låta sig användas av Anden och följa så som Anden leder (1 Kor 14:32).

Följande bibelställen kan vara till stor hjälp. Bibeln undervisar klart om skillnaden mellan gåvan att tala i tungor i offentliga sammanhang och gåvan att be i anden för vår egen uppbyggelse. Alla har inte fått gåvan att tala i tungor i församlingen för andra troende (1 Kor 12:28-30), men alla kan tala i tungor och bygga upp sig själva då de ber enskilt (1 Kor 14:45). Kom ihåg: "Men låt allt tillgå på höviskt sätt och med ordning" (1 Kor 14:40).

Kapitel 6

Segrande överflödande liv

Gud har ordnat så att varje kristen kan leva i seger och överflöd. Bara för att andra kanske saknar seger i sina liv, betyder inte det att Gud inte har vidtagit åtgärder för att vi skall kunna göra det. Han har gjort allt i sin makt för att ge sina barn auktoritet och tillgång till allt de kan behöva för att leva i triumf här på jorden.

Detta är segern - var tro

"Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är den seger, som har övervunnit världen: vår tro. Vilken annan kan övervinna världen än den som tror, att Jesus är Guds son?" 1 Joh. 5:4-5

Gud ger inte seger över världen till några få utvalda. Han har gett härlig seger till var och en som är född på nytt. Det är en gåva från Gud på samma sätt som frälsningen är en gåva från Gud. Den kan inte vinnas eller förtjänas, bara tas emot i tro. Det är därför versen säger att segern är i vår tro - när vi tror, tar emot, bekänner och lyder det segrande Ordet i Kristus.

Seger är en gåva

"Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!" 1 Kor 15:57

Ingen människa kan ta åt sig äran för sin seger i detta liv. All förtjänst är Guds. Han förtjänar vårt tack. Han har gett oss seger över Satan, synd, sjukdom och fruktan. När Jesus triumferade och uppstod från de döda, vann han en fullständig seger över alla mörkrets makter. Han gjorde det för oss. Det var människosläktet som behövde segern. Så Jesus ". . . befanns i utvärtes måtto vara såsom en människa" (Fil 2:7). Han är vår ställföreträdare.

Hans seger var vår seger.

"Men Gud vare tack som i Kristus alltid för oss fram i segertåg och genom oss allestädes utbreder hans kunskaps vällukt!" 2 Kor 2:14

Seger i Kristus behöver inte vara något som bara inträffar någon gång. Gud har gjort det möjligt för oss att ALLTID leva segerrikt i honom oberoende av omständigheterna, eftersom han inte förändras.

En härlig seger

"Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss." Rom 8:37

Otroligt! Inte bara seger, utan HÄRLIG seger. Det betyder härlig seger över varje hinder, varje berg och varje motgång som fienden skulle kunna försöka ställa i vår väg.

Lägg ån en gång märke till att det är "genom honom" som vi är segrare. Det kan inte finnas någon seger, ingen segrande ande, annat än genom en levande förening med vår Herre Jesus Kristus, något som man uppnår genom att umgås med Fadern, Sonen och den helige Ande i bön och meditation över Bibelns ord.

Förmåga att göra allt

Aposteln Paulus var en människa precis som vem som helst. En anledning till att han kunde åstadkomma allt han gjorde var, att han förstod vad Gud kunde göra genom honom. Han berömde sig aldrig av sin egen styrka och kraft, men han berömde sig av Guds förmåga. Han insåg att sann ödmjukhet innebär att man är totalt beroende av Gud i allting. Han trodde på Ordet som hade uppenbarats för honom och han handlade i enlighet med det. Därför kunde han också säga: "Allt förmår jag i honom som ger mig kraft" (Fil 4:13). Samme Jesus, som gjorde så att Paulus förmådde allt, bor i varje pånyttfödd troende. Var och en har denna förmån att djärvt kunna säga: "Allt förmår jag i honom som ger mig

kraft." Det är HANS styrka, HANS makt, HANS förmåga. Allt vi behöver göra är att lita på honom i den övertygelsen att vad han än ger oss att göra, kan vi göra det genom Jesus.

Han är större

Ni kära barn, ni är av Gud och har övervunnit dessa; ty han som är i er är större än den som är i världen". 1 Joh. 4:4

Detta budskap är till Guds barn. Varje pånyttfödd troende har fatt makt att besegra Antikrists ande som är i världen. Bibeln undervisar klart att Guds seger kan vi aldrig få på annat sätt än genom att tro att Jesus har segrat för oss. Det är en seger i förfluten tid. Johannes säger att den troende "har övervunnit" dem. Han förklarar att skälet till detta är mycket enkelt. Den större, Jesus, bor i den troende. Jesus är större än djävulen, som är i världen. Ingenting som djävulen kan försöka ställa i den kristnes väg kan vara större än Jesus. Därför kan en frälst människa räkna med att han är segrare, för den som segrade lever inuti honom. Givetvis måste den troende segra över hinder varje dag genom att lyda Guds ord

Mäktiga vapen

"Tag alltså på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och, sedan ni har fullgjort allt, behålla fältet. Stå därför omgjordade kring era länder med sanningen och var iklädda rättfärdighetens pansar', och ha såsom skor på era fötter den beredvillighet, som fridens evangelium ger. Och tag alltid trons sköld, varmed ni skall kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Och låt ge er, frälsningens hjälm, och Andens svärd, som är Guds ord Gör detta under ständig åkallan och bön, så att ni alltjämt ber i Anden, och fördenskull vakar under ständig bön för alla de heliga. Ef 6:13-18
Det är ingen tvekan om att vi har en strid att utkämpa mot onda makter. Men Gud har gett oss all den rustning vi behöver. Han har gett oss vapen som Satans makt inte kan rå på. Vår uppgift är att "iklä oss hela Guds vapenrustning" (Ef 6:11). Inte ens helvetets portar kan stå emot vår Herre Jesu Kristi kyrka när den är fullt rustad (Matt 16:18).

"Våra stridsvapen är nämligen inte av köttlig art; de är tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kan bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad"

2 Kor 10:45

De vapen Gud har försett oss med ger oss auktoritet att riva ner varje fästning som Satan kan försöka resa upp mot oss. Han är maktlös när han möts av Guds rustning och vapen.

Ett överflödande rikt liv - Medarvingar

Jesus kom för att återupprätta gemenskapen mellan Gud och människan. Hans vilja är att människan skall vara i åtnjutande av alla de privilegier hon har då hon är del av Guds familj. Upphovet till stöld, dödande och förstörelse är inte Gud utan Satan. Jesus sade:

"Tjuven kommer endast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de skall ha liv och ha över nog. Joh. 10:10

Överflödande liv! Det betyder överflödande liv på alla områden i människans tillvaro: andligt, mentalt, fysiskt och ekonomiskt. Det innesluter hemmet, familjen, arbetet och skolan.

"Anden själv vittnar med vår ande, att vi är Guds barn. Men är vi barn, så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lider med honom för att också med honom bli förhärlicade". Rom 8:16-17

Vi kan njuta av välsignelsen av att vara medarvingar med Kristus om vi uthålligt håller fast vid Guds ord. Vi måste inte bara vara trogna Guds ord utan också villigt utstå klander från icke-troende, något som vi får räkna med om vi lever som Konungens barn. Det är en förmån, inte en börda!

Allt har blivit oss skänkt

"Han som inte har skonat sin egen Son, utan utgett honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom" Rom 8:32

Om Gud gav oss det dyrbaraste han hade, varför skulle han undanhålla oss något annat, som var mindre värdefullt. Det är hans önskan att ge oss allt vi kan behöva i detta liv och i det tillkommande. Vi kommer att vara sysselsatta med att arbeta och sträva på olika sätt Men Gud kommer att arbeta genom dessa olika sätt för att "skänka oss allting".

Välsignade med all andlig välsignelse

"Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse». Ef 1:3

Gud har redan välsignat oss med all den andliga välsignelse som vi kan behöva här på jorden. Välsignelserna finns tillgängliga för oss. Möjligen är det så att»Ni har inget, därför att ni inte ber» eller "Dock ni ber, men ni får inget, ty ni ber illa, nämligen för att kunna i era lustar förslösa vad ni får" (Jak 4 2-3).

Det främsta skälet till att be Gud välsigna oss är att vi skall ha något att dela med oss av till andra. När våra behov är fyllda har vi ett överflöd att dela med oss av till dem som är runt omkring oss.

Framgångsrika och med alla behov tillgodosedda

Guds goda vilja för oss är att det skall gå bra för oss på alla sätt. En människa kan vara en trogen och uppriktig kristen utan att ha framgång inom livets alla områden. Man kan till och med vara mycket framgångsrik inom vissa områden utan att ha gjort anspråk på alla Guds löften. Men varför skulle alls någon kristen vilja avstå från att få allt som Gud har berett åt oss? Allt som Gud har berett för oss behövs om vi skall kunna "bära frukt och växa till i allt gott verk" (Kol.1:10).

"Min älskade, jag önskar, att det i allt må stå väl till med dig och att du må vara vid god hälsa, såsom det och står väl till med din själ." 3 Joh. 2

Där vi först och främst måste växa till och ha framgång är i vårt andliga liv. När "livets Andes lag" får börja regera i våra hjärtan, kommer den att i Kristus göra oss fria "från syndens och dödens lag", som försöker förslava oss mentalt, fysiskt, andligt och ekonomiskt (Rom 8:2).

"Så skall och min Gud efter sin rikedom i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver." Fil 4:19

Gud är vår källa. Han förser oss med allt vad vi behöver. Det förråd han tar ur är hela den himmelska världens rikedomar i Jesus Kristus. Tillgången är obegränsad. Då vi först söker Guds rike och hans rättfärdighet, skall allt det andra tillfalla oss också (Matt 6:33). Det är honom vi söker.

Frikostiga till varje gott ändamål

Då vi ger våra liv utan förbehåll till Gud och hans rike, vet vi att Gud är villig att ge oss hela sitt liv. Den kristne som ger sitt bästa till Gud och väntar sig Guds bästa blir mycket användbar i arbetet för hans rike.

"Men Gud är mäktig att i överflödande mått låta all nåd komma er till del, så att ni alltid i allo har allt till fyllest och i överflöd kan ge till allt gott verk." 2 Kor 9:8

Det viktigaste att komma ihåg då man vill leva ett överflödande liv är: VAR EN SOM GER. Först till Gud, sen till vår nästa. Gud kommer att se till att vi har framgång i allt vad vi gör. Han kommer att förse oss med allt vi behöver och låta sin nåd flöda över i oss, så att vi aldrig kommer att sakna något, vilket kärleksarbete han än kallar oss till.

Kapitel 7

Att bekänna Guds ord

Det som en människa säger med munnen kan antingen utlösa eller förneka det hon tror på i sitt hjärta. Gud vill inte bara att hans barn skall tro på hans Ord, utan också att de skall tala och lyda hans Ord. Jesus sade: "Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen. (Matt 12:34). Vår mun avslöjar faktiskt vad som finns i vårt hjärta. Jesus förklarade sambandet mellan munnen och hjärtat på följande sätt: "En god människa bär ur sitt goda förråd fram, vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram, vad ont är. Men jag säger er, att för vart fåfängligt ord, som människorna talar, skall de göra räkenskap på domens dag. Ty efter dina ord skall du dömas rättfärdig, och efter dina ord skall du dömas skyldig».

Matt 12:35-37

Man behöver inte tänka länge för att inse att Jesus anser att det vi säger är viktigt. Våra ord kommer antingen att rättfärdiga eller fördöma oss. De ord vi talat med vår mun kommer vi en dag att få stå till svars för. Om de inte stämmer överens med Guds ords sanning, kommer de att vara fåfänga, meningslösa och många gånger nedbrytande.

Död och liv genom tungan

»Död och liv har tungan i sitt våld, de som gärna brukar henne får äta hennes frukt".

Ords 18:21

Detta betyder praktiskt taget samma sak som vad Jesus sade. Tungan kan antingen arbeta för eller emot oss. Den är aldrig en neutral kraft, därför att den vanligtvis talar ord som leder till livet eller ord som leder till döden. De ord som en människa talar skapar de välsignelser eller motgångar som hon möter i livet. Gud vill definitivt välsigna sina barn. Men vi måste tro, tala och lyda Guds ord innan vi kan ta emot Guds välsignelse.

"Om du blivit bunden genom din muns tal, ja, fångad genom din muns tal" (Ords 6:2).

Orden som vi talar avgör vilket slags liv vi får leva. Anledningen till detta är att vår mun avslöjar vad vi tror i vårt hjärta. Om både hjärta och mun stämmer överens med Guds ord, börjar Guds ords välsignelser flöda.

"Av sin muns frukt får var och en sin buk mättad, han blir mättad av sina läppars gröda."

Ords 18:20

Frälsning, välsignelse, framgång, seger och glädje är alla utlovade i Guds ord. Den människa som tar emot detta är den, som tror på löftet och börjar bekänna det med sin mun.

Tro och bekänn

Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din MUN och i ditt HJÄRTA (nämligen ORDET OM TRON, det som vi predikar). Ty om du MED DIN MUN BEKÄNNER, Jesus vara Herre och I DITT HJÄRTA TROR, att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ty genom HJÄRTATS TRO blir man rättfärdig, och genom MUNNENS BEKÄNNELSE blir man frälst". Rom 10:8-10

Paulus predikade Ordet om tron till de kristna i Rom. Han sade att detta Ord finns på två ställen: i deras hjärta så de kan tro och i deras mun så de kan avlägga en bekännelse. Detta bibelställe undervisar oss om att bekännelsen är en del av frälsningen, på samma sätt som tron är en del av frälsningen.

När vi än tar del av de goda nyheter som Guds ord ger oss, kommer det an på oss om vi tror och bekänner att vad vi hört är sant i våra liv. På så sätt börjar vi den viktiga proceduren att både höra och lyda Ordet. Jesus sade att en man som lever så är lik en man som bygger sitt hus på hälleberget (Matt 7:24).

Ordet i vår mun

Gud har gett oss ett säkert sätt att få framgång i vårt vanliga vardagsliv. Det budskap som han först gav Josua angående hans framgång som Israels ledare.

"Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du i alla avseenden håller det som är skrivet i den och gör efter det. Ty då skall dina vägar vara lyckosamma, och då skall du ha framgång". Jos 1:8

Metoden som Gud gav till Josua för att han skulle ha framgång var:

1. Ha Ordet (lagboken) i din mun.
2. Tänk på det dag och natt.
3. Gör som Ordet säger.

Lägg märke till att Gud säger att Josuas vägar skall bli lyckosamma, om han gör detta.

Inte undra på att David bad till Gud: "Låt min muns tal behaga dig och mitt hjärtas tankar, Herre, min klippta och min förlossare" (Ps 19:15).

David visste att hans egen framgång till stor del berodde på hur han tänkte på Guds ord och bekände det. Han hade upplevt en fantastisk seger som tonåring genom att meditera över Guds ord och genom att djärvt tala Guds ord rätt i Goliats ansikte (1 Sam 17:45-50). Kom ihåg att han talade trons ord INNAN jätten föll. Vem som helst kan ropa efter det att segern är vunnit, men man måste ha tro för att kunna ropa INNAN murarna har fallit (Jos 6:16).

Det är viktigt att komma ihåg att Guds ord måste vara grunden för allt vad vi bekänner i tro. Vi måste veta sanningen och vara övertygade om vad Gud vill (2 Tim 2:15). Då kommer Gud att ställa sig bakom det vi bekänner som sant, eftersom han är trofast och håller sitt Ord (4 Mos 23:16).

Inget ofruktbart prat

Börja tala i enlighet med Guds ord och tro att det skall ske. Sluta samtidigt att tala negativa ord som står i strid med Guds ord. I början kanske det känns ovant, men det kommer att bli till fantastisk välsignelse. Besluta dig för att säga som David: Sätt, o Herre, en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr" (Ps 141:3). Avhåll dig från att säga sådant som är ont negativt, kritiskt eller ofruktbart. Om du måste säga något, tänk först och tala sedan om "vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter och allt som förtjänar att prisas" (Fil 4:8).

Som regel kan man inte förbättra en situation genom att tala negativt om den. Inte heller kan man hjälpa någon genom att kärleksöst kritisera honom. Men om man säger vad Gud säger angående denna situation eller person, har man satt sin tro i verksamhet och släppt in Herrens kraft i situationen.

"Låt inget ohöviskt tal utgå ur er mun, utan endast det som är gott, till uppbyggelse, där sådan behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör det". Ef 4:29

Varje gång vi talar hör vi oss själva och Gud hör oss. Genom att tala livets Ord kan vi tjäna oss själva och Gud, för att inte tala om vad det kan betyda i våra åhörarens liv.

Seger genom vårt vittnesbörds ord

De som vill besegra Satan måste använda kraften i det talade Ordet. Det är Andens svärd i den kristnes rustning (Ef 6:17). Jesus citerade Bibeln högt för Satan i öknen (Matt 4:1 - 11) och visade därmed de kristna hur striden skall utkämpas för att djävulen skall besegras. Vi kan stå emot djävulen med Ordet, och då kommer han att fly (Jak 4:7).

"De övervann honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord; de älskade inte så sitt liv, att de drog sig undan döden."

Upp 12:11

Jesu blod rensar oss från all synd och befriar oss från all fördömmelse som Satan vill lägga på oss (1 Joh. 1:7, Rom 8:1). Vårt vittnesbörds ord är det svärd som får Satan att fly. Det är Guds ord på våra läppar, och det framkallar en segrande anda i oss.

Tala till berget

Jesus sade:

"Sannerligen säger jag er: Om någon säger till detta berg:" Häv dig upp och kasta dig i havet och därvid inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror, att det han säger skall ske, då skall det ske honom så. Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro, att det är er givet; och det skall ske er så". Mark 11: 23-24

Jesus sade att den som tror i sitt hjärta det som han säger med sin mun också kommer att få det som han säger. Det är sant att vi får det som vi tror och säger. En människa, som tror att hon kommer att bli arg för något och sedan säger: "Då blir jag rasande", blir som regel också rasande. Så fungerar det på livets alla områden. Skälet till detta är att det är en andlig lag. Den fungerar så, vare sig vi tror på den eller inte. Det är samma sak som med tyngdlagen - den fungerar alltid likadant oberoende av vad vår inställning till den är.

Om jag tror att Guds ord gäller mig, då kan jag börja göra anspråk på dess löften genom att bekänna dem som sanna i mitt liv. Tro innebär att jag talar om dem som verkliga redan innan jag känner eller ser uppfyllelsen av dem.

Om jag har ett berg av problem i mitt liv, min familj, min kropp eller min ekonomi, måste jag tala direkt till problemet. När jag talar, måste jag tro att det jag säger kommer att inträffa. Gud säger att det som jag säger kommer att bli en synlig verklighet i sinnevärlden, om jag uthålligt håller fast vid min bekännelse.

Det finns makt i vår mun. Vårt hjärtas tro utlöses genom den tro vi uttalar. Genom att tro, bekänna och handla i enlighet med Guds ord kan vi ta emot frälsning, helande, den helige Ande, rättfärdighet och ett segerrikt, överflödande liv. Allt detta har den kristne fått löfte om, och det är hans genom tron.