

# Nyfrälst – en vägvisare för nyomvända



<b>INNEHÅLL</b>	
FÖRKORTNINGAR .....	3
<b>VI LYCKÖNSKAR.....</b>	<b>4</b>
<b>VECKA 1.....</b>	<b>5</b>
<b>ÄMNE GUDS BARN.....</b>	<b>5</b>
Dag 1 .....	6
<b>Jesus – Guds Son.....</b>	<b>6</b>
Dag 2 .....	7
<b>Jesus – Människosonen .....</b>	<b>7</b>
Dag 3 .....	8
<b>Jesus – Läraren.....</b>	<b>8</b>
Dag 4 .....	9
<b>Jesus – Själavinnaren .....</b>	<b>9</b>
Dag 5 .....	10
<b>Jesus – Läkaren .....</b>	<b>10</b>
Dag 6 .....	11
<b>Jesus – livets bröd .....</b>	<b>11</b>
Dag 7 .....	12
<b>Jesus – livets vatten.....</b>	<b>12</b>
<b>VECKA 2.....</b>	<b>13</b>
<b>ÄMNE: DOPET I VATTEN.....</b>	<b>13</b>
Dag 8 .....	14
<b>Jesus – vår försvarare .....</b>	<b>14</b>
Dag 9 .....	15
<b>Jesus – världens ljus .....</b>	<b>15</b>
Dag 10 .....	16
<b>Jesus – den gode herden.....</b>	<b>16</b>
Dag 11 .....	17
<b>Jesus – uppståndelsen och livet .....</b>	<b>17</b>
Dag 12 .....	18
<b>Jesus -Konungen .....</b>	<b>18</b>
Dag 13 .....	19
<b>Jesus – Tjänaren .....</b>	<b>19</b>
Dag 14 .....	20
<b>Jesus – Hugsvlaren.....</b>	<b>20</b>
<b>VECKA 3.....</b>	<b>21</b>
<b>ÄMNE: DOPET I DEN HELIGE ANDE.....</b>	<b>21</b>
Dag 15 .....	22
<b>Jesus – Vinträdet .....</b>	<b>22</b>
Dag 16 .....	23
<b>Jesus – Gåvogivaren .....</b>	<b>23</b>
Dag 17 .....	24
<b>Jesus – Förebedjaren.....</b>	<b>24</b>
Dag 18 .....	25
<b>Jesus – den lidande .....</b>	<b>25</b>
Dag 19 .....	26
<b>Jesus – den korsfäste .....</b>	<b>26</b>
Dag 20 .....	27
<b>Jesus – den Uppståndne .....</b>	<b>27</b>
Dag 21 .....	28
<b>Jesus – Uppdragsgivaren .....</b>	<b>28</b>
<b>KORTA FAKTA OM BIBELN.....</b>	<b>30</b>
<b>LÄS BIBELN .....</b>	<b>31</b>

## FÖRKORTNINGAR

av namnen på böckerna i Nya **testamentet**

Matt	Matteus Evangelium
Mark	Markus Evangelium
Luk	Lukas Evangelium
Joh.	Johannes Evangelium
Apg.	Apostlagärningarna
Rom	Romarbrevet
1 Kor	Första Korintierbrevet
2 Kor	Andra Korintierbrevet
Gal	Galaterbrevet
Ef.	Efesierbrevet
Fil	Filipperbrevet
Kol	Kolossierbrevet
1 Tess	Första Tessalonikerbrevet
2Tess	Andra Tessalonikerbrevet
1 Tim	Första brevet till Timoteus
2 Tim	Andra brevet till Timoteus
Tit	Brevet till Titus
Filem	Brevet till Filemon
Hebr.	Hebreerbrevet
1 Petr	Petrus första brev
2 Pet	Petrus andra brev
1 Joh.	Johannes första brev
2 Joh.	Johannes andra brev
3 Joh.	Johannes tredje brev
Jak	Jakobs brev
Jud	Judas brev
Upp	Uppenbarelsboken

## **VI LYCKÖNSKAR....**

dig till din nya upplevelse. Du har just tagit emot Jesus Kristus som din personlige Frälsare. Du har blivit ett Guds barn. Bibeln kallar det också frälst. Detta är det viktigaste beslut som du någonsin har fattat. Du har övergått från döden till livet. Bibeln säger nämligen att vi alla är döda genom de synder och överträdelser i vilka vi vandrat. Genom frälsningen får vi liv. Detta nya liv som nu har fötts inom dig behöver näring. Detta får det genom Guds ord. Därför är det mycket viktigt att du från början regelbundet läser Bibeln, inte endast för att det som har fötts inom dig skall hållas vid liv, utan också för att det skall växa och bli starkt. De kommande tre veckorna kan bli de mest betydelsefulla i ditt liv. Du har startat ett nytt liv. Detta betyder en stor förändring. Du behöver hjälp. För detta ändamål har vi givit dig Johannes evangelium och »Nyfrälst – en vägvisare för nyomvända». Johannes evangelium är Guds ord, som är livsviktigt för dig. »Nyfrälst – en vägvisare för nyomvända» är mer än en liten bok. Den är en handlingsplan för de kommande 21 dagarna. Den föreslagna bibelläsningensplanen som du möter på de följande sidorna kommer att ta dig genom Johannes evangelium under denna tid. Varje kapitel täcker en dag. Det tar cirka 15 minuter att läsa kapitlet och begrunda vad som sägs om det i denna lilla bok. Men de minuterna är mycket viktiga. De kommer att bli till hjälp för dig i det liv som du just har börjat. Gör ditt bästa, och Gud kommer att hjälpa dig.

## VECKA 1

### **ÄMNE GUDS BARN**

#### **Johannes evangelium 1 :12**

Redan när du läser det första kapitlet i Johannes evangelium kommer du att möta tre viktiga saker: först och främst att den som tar emot Jesus som sin personlige Fräl-sare blir Guds barn. Du kommer också att där läsa om dopet i vatten och om dopet i den helige Ande. Du kanske aldrig hört talas om dessa ting förut eller vet mycket lit-et därom. Men de hör båda intimt samman med att bli Guds barn. Men här skall vi nu ta en sak i taget. Vi har ju tre veckor på oss. Den första veckan skall vi särskilt koncentrera oss omkring detta, att du nu är Guds barn. När du börjar läsa Johannes evangelium kommer du dessutom att upptäcka, att Jesus är någonting speciellt för dig i varje kapitel. Du har därför 21 mycket spännande dagar framför dig. Varje dag kommer du att möta en ny sida hos – eller sanning om – Jesus. Du kommer att bli förvånad, men vad du läser är sant. Du har tagit emot Jesus, och du kommer att för-stå, att han vill hjälpa dig och ge dig kraft att leva som kristen för varje dag. Vänd nu blad och börja denna första dag med att läsa första kapitlet i Johannes evange-lium och i anslutning därtill vad som sägs om detta kapitel i denna lilla skrift.

## Dag 1

### **Jesus – Guds Son**

#### **Läs Johannes evangelium, kapitel 1**

I detta kapitel utsäges klart och tydligt att Jesus Kristus är Guds Son. Att Jesus är Guds Son är själva grunden för vår kristna tro. Det är en viktig biblisk sanning som: I Gud bekräftat (Matt 3:17) 2 människor upplevde (Joh. 1:34,49) 3 de onda andarna visste om (Luk 4:41). Hela Johannes evangelium är oss givet »för att vi skall tro att Jesus är Guds Son och för att vi genom tron skall ha liv i hans namn som det står i Joh. 20:31. Detta är detta som har hänt med dig. Jesus Kristus, Guds Son, har blivit din frälsare. Du har blivit ett Guds barn, och det har *skett* genom att du har tagit emot Jesus genom tron i ditt hjärta. I Bibeln kallas detta för frälsning. Kanske någon redan talat om för dig, att du nu är »frälst»? Frälst! – Du undrar vad det betyder. Frälst från vad? Bibeln säger: »Alla har syndat» (Rom 3:23). Där är du och jag och alla andra inbegripna. Bibeln säger vidare att »syndens lön är döden (Rom 6:23). Denna död är en andlig död, och vi kan inte frälsa oss från denna död genom goda gärningar eller genom att exempelvis gå i kyrkan. Jesus, Guds Son, som blev »Guds Lamm som tar bort världens synd» (se vers 29), är genom att han dog på korset för vår skull den ende som kan frälsa oss. Du har accepterat detta. Du tror fullt och fast på att Jesus dog den gången också för dig, och därför är du frälst. Du är Guds barn. Läs vers 12 ännu en gång.

*Minnesvers: vers 34.*

## Dag 2

### **Jesus – Människosonen**

#### **Läs Johannes evangelium, kapitel 2**

I detta kapitel möter vi Jesus som Människosonen. Han är en av gästerna vid ett bröllop i Kana i Galiléen. I vers 1 står det om Jesu moder, i vers 12 om hans bröder och i vers 25 om att »Jesus av sig själv visste vad i människan var». *Han var människa*. Han föddes som människa av Maria, men avlades genom den helige Ande (Luk 1:31-35). Där är den stora hemligheten och skillnaden mellan Jesus och oss. Han var både Gud och människa på en gång – i samma person. Läs Joh. 1:14 och 1 Tim 2:5. I Nya testamentet kallas Jesus för »Människosonen» 84 gånger. Enbart i Johannes evangelium förekommer det 12 gånger. Vi har redan mött det i första kapitlet, vers 51. Jesus hade en mänsklig kropp (Hebr. 10:5). Därför kunde han bli trött som vi (Joh. 4:6). Han blev hungrig (Joh. 4:31) och törstig (Matt 25:35). Han hade mänskliga egenskaper. Han kunde vara glad (Joh. 11:15). Han blev bedrövad (Matt 26:37). Han kunde frestas (Hebr. 4:15). Ja, det står att han blev frestad i allting likasom vi. Men lägg där märke till en sak: han föll inte för frestelsen. Han syndade inte utan segrade. Du som just har blivit ett Guds barn kommer också att möta frestelser. Men att frestas är inte detsamma som att synda. En frestelse är en prövning och något som alla möter (1 Kor 10:13). Jesus frestades. Därför förstår han oss, och mer än så, han kan och vill hjälpa oss när vi frestas. Se Hebr. 2:17-18. Han är inställd på att ge dig kraft till seger över frestelsen när den kommer, och makt att leva som ett Guds barn.

*Minnesvers: vers 25.*

## Dag 3

### Jesus – Läraren

#### Läs Johannes evangelium, kapitel 3

Du är nu inne på din tredje dag som ett Guds barn och upp- täcker att Jesus är din *lärare*. När Nikodemus kom till Jesus sade han till honom: »Rabbi, vi vet att du är från Gud du har kommit såsom lärare» (v 2). Nikodemus var en av judarnas råds- herrar. Han var dessutom farisé och kände till vad som stod i de heliga skrifterna. Men han förstod inte vad det innebar att bli född på nytt (v 10). Därför tog Jesus sitt tillfälle att undervisa honom. Även du har säkert en del frågor inför detta som hänt dig de sista dagarna. Ett Guds barn! Vad innebär det att vara Guds barn? Det är en betydelsefull fråga, och vad är svaret? Låt oss säga **si** här: När du föddes som en baby fick du det naturliga livet genom dina föräldrar. Därför är du mer eller mindre lik dem. Du har många av deras karaktärsdrag. När Jesus blev din Frälsare gav han dig nytt liv, andligt liv, liv från Gud. I Bibeln kallas det för att »bli född på nytt». Jesus förklarar detta för Nikodemus som något nödvändigt (Joh. 3:3). Genom din första födelse blev du ett barn av dina jordiska föräldrar. Genom din nya födelse – din pånyttfödelse – har du blivit barn åt Gud. Han är nu din himmelske Fader. Här rör det sig om någonting mycket viktigt. Nu har du två **n**aturer *dels* den gamla naturen som du fick när du föddes första gången. Detta brukar man kalla för »egenli- vet». *dels* den nya naturen som du fick när du blev född på nytt. Genom den helige Ande lever Jesus i dig. Denna nya natur brukar vi kalla »kristuslivet» (2 Kor 5:17). Du är kanske ett barn, en tonåring eller äldre, kanske uppnått pensionsåldern, men med tanke på din nya, andliga födelse är du en baby. Du har fått nytt liv, men det har bara börjat. Men detta ditt nya, andliga liv måste växa till, för det vore ju onatur- ligt om du skulle förbli en andlig baby för alltid. Du önskar bli en mogen kristen (1 Petr 2:2). Därför är de följande 8 dagarna – då vi ska försöka visa dig, hur du ska kunna tillväxa andligen – så betydelsefulla. Jesus – läraren – vill genom sitt ord ge dig den undervisning du behöver som Guds barn. Läs Ef 4:20-24; Kol 3:1-10.

*Minnesvers: vers 2.*



## Dag 4

### **Jesus – Själavinnaren**

#### **Läs Johannes evangelium, kapitel 4**

När Jesus kallade sina första lärjungar sade han till dem: Följ mig, så skall jag göra eder till människofiskare» (Matt 4:19). I detta kapitel möter vi Jesus som Själavinnaren. Han vann lärjungar, står det i vers 1. Det var hans stora uppgift att vinna människor. Du är också kallad att dela med dig av din kristna tro. När vi läser om Jesus finner vi att han tog varje tillfälle som gavs honom att hjälpa människor och vinna dem. Det spelade ingen roll om det rörde sig om flera tusen samlade på en gång eller – som vid detta tillfälle – en enda kvinna. Jesus var mån om individen. Jesus var inte oförståndig och påträngande. På ett vist och för- ständig sätt tog han varje tillfälle som kom i hans väg. Jesus hade också något att erbjuda den kvinna vi läser om i detta kapitel – inte pengar eller nöjen, men levande vatten, dvs. syndernas förlåtelse och frälsning. Det ledde till att kvinnan blev helt förvandlad, och hon kunde börja ett nytt liv. Genom att hon började berätta för andra vad hon upplevt blev hon ett medel till att andra människor kom till tro på Jesus (v 39). Ett Guds barn kan aldrig i längden behålla sin tro och sin upplevelse för sig själv. Det kommer att märkas även på dig, att du mött Jesus och blivit annorlunda mot tidigare. Förr än du anar kommer tillfället då du har att bekänna färg. Tveka då inte, utan var frimodig. Vittna om din upplevelse. Ditt vittnesbörd kommer att påverka andra, och samtidigt kommer det att på- verka dig själv. Du kommer att bli andligen starkare. För Jesus var detta att vinna människor en »andlig mat» som gav honom ny kraft (vv 31-34). Genom att vara ett vittne får också du kraft att leva som ett Guds barn. Joh. 1:12 blir ännu verkligare för dig.

*Minnesvers:* vers 1.

## Dag 5

### **Jesus – Läkaren**

#### **Läs Johannes evangelium, kapitel 5**

I det kapitel du nu läst berättas hur Jesus botade en man som varit sjuk länge. Det påminner oss om att Jesus är den store Läkaren. När Jesus dog för oss på korset står det att »våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten; och genom hans sår haven I blivit helade» (1 Petr 2:24). Många människor har fördärvat sina kroppar genom ett liv i synd och last. Det är då inte nog med att de får sina synder för- ! låtna de behöver också få uppleva helbrägdagörelse till kroppen. Vittnesbörden om vad Jesus gjort i människors liv på det området är många. De skador som åsamkats genom tobak, alkohol och narkotika, ett omoraliskt liv eller av annan orsak är ofta mycket svåra. Men hos Jesus finns hjälp också i det fallet. Han är mäktig att hela även din kropp om den blivit fördärvad. Den man vi läser om i detta kapitel fick verkligen uppleva att Jesus hade makt. När Jesus sagt till honom: »Stå upp, tag din säng och gå», står det: »Och strax blev mannen frisk och tog sin säng och gick.» Nu menar vi inte att all sjukdom beror på att man begått någon synd, men ofta har människors kroppar blivit fördärvade genom ett liv i synd och last. Det är möjligt att den här mannens svåra sjukdom berodde på synd i hans liv. Jesus säger nämligen till honom: »Se, du har blivit frisk synda icke härefter på det att icke något värre må vederfaras dig» (v 14). Hur det nu än förhöll sig, så förvandlade Jesus hans liv fullständigt och var angelägen om att han inte skulle råka illa ut igen genom synden. Han fick makt att bli Guds barn. Även du skall finna att Jesus förmår ge hälsa till både kropp och själ och kraft till seger över synden.

*Minnesvers: ers: verserna 8-9.*

## Dag 6

### **Jesus – livets bröd**

#### **Läs Johannes evangelium, kapitel 6**

Vi har redan sagt att du nu är Guds barn, men som sådant en baby. Ditt andliga liv behöver växa till och utvecklas. Hur tragiskt är det inte, när barn av någon orsak inte utvecklas normalt utan förblir barn hela livet. Ännu mera tragiskt är det när en människa som blivit ett Guds barn genom frälsningen inte växer till andligen. Något sådant behöver dock inte hända dig. Om du följer Guds ord och de råd vi ger i denna skrift kommer du snabbt att växa till och bli en stark och sund kristen. Först och främst bör du komma ihåg, att ditt andliga liv kommer från Jesus Kristus. Bibeln säger: »Den som har Sonen, han har livet» (1 Joh. 5:12). Du har tagit emot Jesus, därför har du livet. Men det är inte nog med att ta emot livet. Detta liv måste få näring. Även om ett barn fötts, dör det snart om inte föräldrarna tar vård om det och ger det mat. Likadant förhåller det sig på det andliga området. Om du vårdar ditt andliga liv och ger det näring växer det och utvecklas. Men om du försummar att göra det, då dör det. I kapitlet du läst i dag står det att Jesus är livets bröd och att den som äter därav skall inte dö. Det är alltså Jesus du behöver, lära känna honom bättre och bättre, ta emot kraft från honom varje dag. Hur går det till? Genom att läsa Guds ord. Din inställning till Bibeln kommer att bestämma ditt andliga livs utveckling. Därför är det så viktigt att du varje dag läser Bibeln. Ett kapitel varje dag under dessa tjugo dagar till att börja med kommer att ge dig viss vana att läsa Bibeln och bli mat för din själ. Jesu ord i vers 35 kommer att bli så verkliga för dig: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra.» Läs Bibeln!

*Minnesvers: vers 35.*

## Dag 7

### **Jesus – livets vatten**

#### **Läs Johannes evangelium, kapitel 7**

I dag är det en vecka sedan du blev frälst. Det har varit en annorlunda vecka i ditt liv. Du börjar förstå, att det är något förunderligt som har hänt med dig. Du är ett Guds barn. Men 'et är bara början. Vi konstaterade igår, hur viktigt det är att ditt andliga liv får växa och utvecklas genom Guds ord. Låt mig denna sista dag av din första vecka som ett Guds barn få påminna dig om en annan viktig sak i detta sammanhang – nämligen börens betydelse. Bönen är lika viktig för ditt andliga livs utveckling som Guds ord. De två tingen hör intimt samman. Du kan inte utelämna det ena eller det andra. Lika viktigt som det är att varje dag hämta näring ur Guds ord, är det att få kraft genom bönen. Bönen är hjärtats samtal med Gud. Du får tala med honom om dina behov och bekymmer. Men glöm inte, att du också får tacka honom för vad han gjort i ditt liv. Tacka honom för syndernas förlåtelse. Tacka honom för allt vad han givit dig. Bibeln säger: »Görgen eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önsknigar bliva kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar i Kristus Jesus» (Fil 4:6-7). Genom bön med tacksägelse får du uppleva att Jesus är källan med det levande vattnet som släcker din andliga törst. Bed därför dagligen. Genom bibelläsning och bön kommer ditt andliga liv att utvecklas och växa. Du får makt att bli Guds barn.

*Minnesvers ers: vers 37.*

## VECKA 2

### **ÄMNE: DOPET I VATTEN**

#### **Johannes evangelium I:25**

I ovan citerade vers ställs frågan: »Varför döper du då?» Vi nämnde redan från början, att dopet i vatten hör samman med att bli Guds barn. Du kanske kommer ihåg, att du i det tredje kapitlet av Johannes evangelium läste om att både Jesus och Johannes Döparen döpte människor. Under den andliga rörelse som uppstod står det att »folket kom till dem och lät döpa sig». I Mark 16:16 säger Jesus: »Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst.» Dopet i vatten är enligt Guds ord någonting mycket viktigt som hör intimt samman med en människas upplevelse av frälsning. I Apg. 2:38 heter det: »Gören bättring och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse.» Och i vers 41 står det: »De som då tog emot hans ord lät döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer. » En historieskrivare säger att omkring 70 000 människor lyssnade till det här budskapet den dagen. Det var alltså inte alla som tog emot Guds ord och handlade därefter. I varje fall inte den dagen. Men säkert var det många av dem som lyssnade som kom till tro senare, ty i vers 47 läser vi: »Och Herren ökade församlingen dag efter dag med dem som lät sig frälsas.» Det är på samma sätt än idag. Det är inte alla som lyder Guds ord omedelbart. En del dröjer. Andra tar aldrig emot det. Men många förstår att detta är Guds väg, bekänner sin synd och låter döpa sig i vatten. Och lycklig är den som så gör. Ju förr dess bättre. När Saulus från Tarsus – som sedermera blev aposteln Paulus – dröjde i tre dagar, nåddes han av budskapet: »Varför dröjer du då nu? Stå upp och lät döpa dig och avtvå dina synder och åkalla därvid hans namn» (Apg. 22:16). Då handlade han omedelbart och stod upp och lät döpa sig (Apg. 9:18). Vi skall återkomma till frågan om dopet under denna din andra vecka som Guds barn. Vänd nu blad och läs kapitel 8 idag.

## Dag 8

### ***Jesus – vår försvarare***

#### **Läs Johannes evangelium, kapitel 8**

I detta kapitel ser vi hur Jesus försvarar en kvinna, som begått äktenskapsbrott Hon hade syndat. Jesus försvarade inte hennes synd, men han anklagade henne inte som överstepräster och fariséerna gjorde. Jesus är likadan idag. Människor kan peka ut dig och tala om din synd Djävulen är inte heller sen att göra det. Han säger: – Du kan inte vara en Guds barn, som handlar så och så.» Djävulen vill inte att du skall leva som ett Guds barn och följa Jesus. Bibeln säger, att han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra.

Han gör också allt för att få dig på fall igen. Speciellt de första dagarna och de första veckorna efter det att du har lämnat ditt liv i Guds hand. Han har kanske till och med lyckats få dig att »falla» på ett eller annat område. Du har råkat ljuga, svära, röka eller göra någon annan synd, sedan du blev frälst för en vecka sedan. Du känner dig förtvivlad, och djävulen säger: »Det går inte för dig att vara en kristen.» Han kanske redan har varit framme och frestat dig att lämna detta nya liv och börja leva som du gjorde tidigare. Men lyssna inte till hans röst. Jesus vill förlåta dig och ge dig kraft att fortsätta och vara Guds barn. I Johannes första brev, kapitel 2 och versarna 1-2 läser vi: Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att inte skall synda. Men om någon syndar, så hava vi en före- språkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig; och han är försoningen för våra synder, ja, icke allenast för våra, utan ock för hela världens Om du mot förmodan skulle råka synda, så res dig från ditt fall igen. Jesus älskar dig. Han är din förespråkare (försvars- advokat) inför Fadern. Djävulen anklagar dig, men Jesus tar dig i försvar och hjälper dig. Han förlåter dig. Han ger dig makt att leva som ett Guds barn.

## Dag 9

### **Jesus – världens ljus**

#### **Läs Johannes evangelium, kapitel 9**

I det kapitel du just läst möter du Jesus som världens ljus. Han botade en man som var född blind, så att han fick sin syn igen. Det var ett stort under. Men det största av allt var att denne man fick sina andliga ögon öppnade. Han kom till tro (v 38). Han fick med andra ord sin synd förlåten och blev ett Guds barn. Alla som såg och hörde detta blev förvånade. Ja, somliga blev förargade. Man ville inte tro vad som skett. Judarna kom t o m överens om att den som bekände Jesus vara Messias skulle utstötas ur synagogan (v 22). Men den upplevelse, som den blindfödde mannen hade gjort, kunde ingen taga ifrån honom. Han sa frimodigt: »Ett vet jag: att jag som var blind nu kan se» (v 25). Du kommer också att märka olika reaktioner hos din omgivning, när det gäller din andliga upplevelse. Många vill inte tro att du blivit en »ny människa». De har svårt att förstå det. En del kanske blir förargade. Andra åter kommer att se den förvandling som har skett i ditt liv. Det ljus som har tänts i dig kommer att vägleda andra, så att också de kommer till tro på Jesus. Blygs därför aldrig för att tala om vad Jesus har gjort i ditt liv. Här betyder dopet i vatten oerhört mycket. Dopet är nämligen – enligt Gal 3:26-27 – en bekännelse. Genom att du låter döpa dig till Kristus bekänner du din tro inför världen. Därför är det viktigt att du så snart som möjligt låter döpa dig i vatten sedan du kommit till tro. Jesus har också på denna punkt visat oss vägen genom att han själv lät döpa sig. Och Bibeln uppmanar oss att följa honom och vandra i hans fotspår. Dopet hör alltså samman med att bli frälst och få kraft att bli Guds barn.

*Minnesvers: vers 5.*

## Dag 10

### ***Jesus – den gode herden***

#### **Läs Johannes evangelium, kapitel 10**

Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig» (v 14). Det är den underbara hälsning som Jesus ger dig i det kapitel du nyss läst. Tänk att det redan är tio dagar sedan du tog emot Jesus Kristus som din personlige Frälsare. Du är säkert tacksam och glad i ditt hjärta, men kanske litet ängslig för hur det skall gå i fortsättningen. Men du behöver inte vara orolig. Jesus är »din gode herde». Det betyder att han känner dig och dina besvärligheter. Han vet om dina problem och dina svaga punkter. Han vet om din kamp mot frestelser och det gamla livet. Och jag är säker på att du också börjat lära känna Jesus och förstår att han vill hjälpa och leda dig. En god herde leder sina får varje dag till de rätta betes- markerna och vattenkällorna. Jesus vill leda dig genom sitt ord och bönen Glöm därför inte att dagligen läsa Bibeln och bedja, vilket vi därför återigen vill påminna om. Precis som en herde har omsorg om sina får har Jesus omsorg om dig. Gör dig därför inte bekymmer och oro för morgon- dagen. Tag en dag i sänder, och du skall få uppleva att Jesus har omsorg om ditt liv, din familj, din hälsa, din ekonomi och din framtid. Förtrösta på Jesus och han kommer att hjälpa dig att vinna seger. Han säger i v 28 av detta kapitel: »Ingen skall rycka dem ur min hand». Det betyder att han förmår att bevara dig trots djävulens alla attacker. En liten flicka sade vid ett tillfälle: »Jesus är starkare än djävulen och när djävulen kommer till mitt hjärtas dörr, då sänder jag Jesus dit. Och när djävulen får se Jesus, då försvinner han. » Du kan känna dig trygg i Jesu närhet. Han är den gode herden som vakar över dig.

*Minnesvers: vers 11.*



## Dag 11

### ***Jesus – uppståndelsen och livet***

#### **Läs Johannes evangelium, kapitel 11**

I dag möter du Jesus som uppståndelsen och livet. Det under som han utförde då han uppväckte Lazarus från de döda var stort. Men det under som har skett i ditt liv är större. Du som har varit död i synder och överträdelser har fått liv. Och di är det också viktigt att du blir frigjord från syndens slaveri. Här kommer dopet i vatten in i bilden som något mycket väsentligt. I Rom 6:1-5 läser vi: »Vad skola vi då säga? Skola vi förbliva i synden, för att nåden skall bliva så mycket större? Bort det! Vi som hava dött från synden, huru skulle vi ännu kunna leva i den? Vet ni då icke, att vi alla som hava blivit döpta till Kristus Jesus, vi hava blivit döpta till hans död? Och vi hava så genom detta dop till döden blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende i liv. Ty om vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, så skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse.» Guds ord framhåller att dopet i vatten är en begravning av det gamla syndalivet och en uppståndelseerfarenhet till ett nytt liv. I dopet får du genom den helige Ande uppleva att dec ligger en makt däri till befrielse från det gamla livet. Du identifierar dig med Jesu död och uppståndelse genom en symbolisk begravnings- och uppståndelseakt Du har sagt farväl till synden för att nu »vandra i ett nytt väsende i liv», som det heter i Rom 6:5. Genom dopet avger du ett klart vittnesbörd inför alla, att du nu vill leva inför Gud och vara en Jesu lärjunge. Det är därför viktigt, att du så snart som möjligt låter döpa dig efter att du kommit till tro. När Saulus, som vi redan sett, dröjde i tre dagar, sade Herren till honom genom Ananias: »Varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig och avtvå därvid dina synder och åkalla hans namn» (Apg. 22:16). Låt döpa dig till Kristus och du skall i sanning få erfara att Jesus är uppståndelsen och livet också för dig.

*Minnesvers: vers 25.*

## Dag 12

### *Jesus – Konungen*

#### Läs Johannes evangelium, Kapitel 12

Du som har tagit emot Jesus Kristus som din personlige Frälsare har därmed gjort honom till Herre och Konung i ditt liv, och *det* är som sådan du möter honom i det nu lästa kapitlet. Efter det att Jesus uppväckt Lasarus från de döda hyllade folket honom som Konung. Ja, till och med fariséerna sade till varandra »I sen, att I alls intet kunde uträtta; hela världen löper ju efter honom» (v 19). Jesus uppträdde med konungslig makt och myndighet. Och med stor kraft sade han: »Ingen av dem som tro på mig skall förbliva i mörkret» (v 46). Har du tidigare upplevt, hur du av onda böjelser och begär drivits att göra vad du innerst inne inte velat, skall du veta, att du behöver inte frukta längre, för dessa böjelser och begär kommer inte att ha någon makt över dig, om du i ödmjukhet gör dig beroende av Jesus och låter honom vara Herre i ditt liv. Återigen har vi anledning att påminna varandra om orden i Joh. 1:12: »Men åt alla dem som tog emot honom *gav han makt att* bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn.» Du garanteras således att kunna leva ett segerrikt liv som en kristen Men samtidigt bör du tänka på Jesu ord i Matt 6:24: »Ingen kan tjäna två herrar». Det vill säga, Jesus måste ha första platsen i ditt liv. Du kan inte på den platsen ha både Jesus och din värsta fiende, djävulen. När folket i Jerusalem hyllade Jesus som konung, sade han till dem: »Frukta icke, du dotter Sion» (v 15). När du prisar och tackar Jesus i ditt hjärta och med din mun tör att han är Konung i ditt liv, och när du lyder hans ord behöver inte heller du frukta. Han bevarar och beskyddar dig. Ty han är konungarnas Konung och herrarnas Herre (1 Tim 6:15). Därför sade han: »**Mig** är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad **jag** har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände» (Matt 28:18-20).

*Minnesvers:* vers 13.

## Dag 13

### **Jesus – Tjänaren**

#### **Läs Johannes evangelium, kapitel 13**

Att tjäna var Jesu passion. Han säger själv vid ett tillfälle: »Den som vill bli störst bland eder, han vare de andras tjänare, och den som vill vara främst bland eder, han vare de andras dräng, likasom Människosonen har kommit, icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många (Matt 20:26-28). Här i det trettonde kapitlet ger han sina lärjungar ett exempel på betydelsen av att tjäna, då han tvår deras fötter och torkar dem med en linneduk (vv 4-5). Vi är omvända för att tjäna, säger Bibeln (1 Tess 1:9), och det ska vi göra i och genom Guds församling, som bildligt talat är Kristi kropp (Kol 1:25-25). Läs också Rom 12:4-5. I och med att man gjorde bättring och lät döpa sig under den första kristna tiden, inlemades man i Guds församling (Apg. 2:41,47). Skall du och jag kunna tjäna Gud på ett rätt sätt, är det viktigt att det sker genom församlingen. För de första kristna var det självklart att tillhöra församlingen på den plats där de bodde. Vi kan heller aldrig tjäna Gud på det sätt som han önskar utanför hans församling. Bibeln säger: »Ty Gud ville, att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bli kunnig... » (Ef 3 :10). Billy Graham sade vid ett tillfälle: »Guds bästa metod att vinna människor är församlingen.» I och genom församlingen får vi sprida evangelium med hjälp av de gåvor Gud givit oss. Där får vi också tjäna Gud med våra pengar genom att offra till verksamhetens bedrivande. En god biblisk princip – som många fått rik välsignelse av – är att ge tiondedelen av sin inkomst till Gud. Men det är ingen lag, och ingen är tvungen att göra det. »Var och en give efter som han har känt sig manad i sitt hjärta, icke med olust eller tvång, ty Gud älskar en glad givare» (2 Kor 9:7). Men Gud behöver också dig, och det är nåd att få tjäna honom.

*Minnesvers: verserna 15-16.*

## Dag 14

### **Jesus – Hugsvalaren**

#### **Läs: Johannes evangelium, kapitel 14**

Det är nu två veckor sedan du lämnade ditt liv i Guds hand och blev frälst Och i det kapitel i Johannes evangelium som du just har list möter du Jesus som hugsvalaren, den som uppmuntrar, tröstar och inger tillförsikt. Lärjungarna blev oroliga och nedstämda när de hörde att deras Herre och Mästare skulle lämna dem. Jesus stod inför lidandet och döden på korset. Men då – i denna för lärjungarna så mörka situation – säger Jesus: »Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig» (v 1). Han talar om det hem som han skall gå bort till för att bereda åt dem och dit de en dag skall få komma. Men han visar dem också underbara ting han vill göra genom dem, om de tror på honom och vandrar bödens väg. Han säger: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar, som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern, och vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen. Ja, om I bedjen om något i mitt namn, så skall jag göra det» (vv 12-14). Vilka löften! Och när han hade sagt då fortsätter han: »Jag skall icke lämna eder faderlösa, jag skall komma till eder» (v 18). Jesus är densamme för dig, min nyfrälste vän. Du kanske har känt dig litet orolig de sista dagarna. Du har känt en viss bävan och fruktan – Hur skall det måne gå att bekänna Jesus och leva för honom? Frukta inte! Genom sitt ord och sin Ande kommer Jesus till din hjälp Han säger till dig som han sade till sina första lärjungar: **V**ar inte orolig. Tro på Gud, tro också på mig.» Jesus är i sanning Hugsvalaren, som inte endast tröstar utan också inger mod och tillförsikt. Glöm därför inte att leva nära honom genom bön och bibelläsning varje dag. Di får du makt att leva som ett Guds barn, och du kommer att upptäcka att du blir allt starkare i din tro dag för dag.

*Minnesvers:* vers 1.

## VECKA 3

### **ÄMNE: DOPET I DEN HELIGE ANDE**

#### **Johannes evangelium 1:33**

Dopet i den helige Ande är det ämne vi särskilt skall dröja inför den här tredje veckan. I ovan nämnda vers från det första kapitlet i Johannes evangelium säger Johannes Döparen: »Den som sände mig till att döpa i vatten, han sade till mig: Den över vilken du får se Anden sänka sig ned och förbliva, han är den som döper i helig Ande.» Att dopet i den helige Ande är något mycket viktigt för varje kristen visar också Jesu sista ord till lärjungarna, innan han for upp till himmelen: »Lämna inte Jerusalem, utan förbiden dir vad Fadern har utlovat, det varom I haven hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skall ni bli döpta i helig Ande» (Apg. 1:4-5).

Och att denna upplevelse gäller alla och hör samman med att bli ett Guds barn ser vi tydligt av Apg. 2:38-39, där det heter: »Gören bättring och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skall I såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.» Dopet i den helige Ande är en speciell andlig upplevelse, skild från nya födelsen och dopet i vatten. Pånyttfödelsen sätter oss i ett rätt förhållande till Gud. Dopet i den helige Ande för oss in i ett rätt förhållande i vår tjänst. Själva upplevelsen skiljer sig också från pånyttfödelsen De yttre manifestationerna är olika. En funktion som alltid återkommer i Apostlagärningarna berättelser om människor som blev döpta i den helige Ande var att de talade tungomål och prisade Gud (Apg. 10:46). Och så sker än i dag. Utan att närmare gå in på detta, kan vi bara konstatera, att tungomålstalandets gåva har sin främsta uppgift i vårt personliga böneliv. »Den som talar tungomål uppbygger sig själv läser vi i 1 Kor 14:4. Vi samtalar med Gud på ett annat språk. Och det är en stor välsignelse.

*Vänd nu blad och läs nästa kapitel.*

## Dag 15

### **Jesus – Vinträdet**

#### **Läs: Johannes evangelium, kapitel 15**

Det finns tre träd beskrivna i Nya testamentet för att ge oss betydelsefulla lärdomar. Det är fikonsträdet, olivträdet och vin- trädet. De båda förstnämnda förekommer som bilder på Israels folk. Vinträdet talar om Guds barns förhållande till Gud och Jesus. Jesus kallar sig själv för det sanna Vinträdet, där Gud är vin- gårdsmannen och vi är grenarna. Med denna bild vill Jesus visa oss hur beroende vi är av honom, för att vi skall kunna leva och bära frukt. Han säger: »Mig förutan kan ni intet göra» (v 5). En ständig livs förbindelse med stammen är en nödvändig förutsättning för grenens fortsatta liv. På samma sätt måste du som Guds barn stå i ständig förbindelse med Jesus. »Förbliven i mig» (v 4), säger Jesus. Det grekiska ordet som översatts »förbliv» betyder »att stanna», att kvarstå. Bryt aldrig den förbindelse du har med Jesus genom bön och bibelläsning. Låt aldrig mer synden få tillträde och fotfäste i ditt liv. För då har du löfte om att få »bedja om vadhelst du vill, och det skall vederfaras dig» (v 7). Du har också löfte om att få se frukt i ditt liv som kristen (vv 4-5). Du blir till välsignelse för dem du kommer i kontakt med. Du kommer att få se andra bli frälsta och förvandlade, och därigenom blir Guds namn förhärligat. Allt detta går dock inte att genomföra i egen kraft. Du behöver hjälp, och här kommer dopet i den helige Ande in i bilden. Den helige Ande är vår Hjälpare. Därför säger Jesus i v 26:

**» Dock, när Hjälparen kommer, som jag skall sända eder ifrån Fadern, Sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om mig.»**

*Minnesvers vers 1.*

## Dag 16

### Jesus – Gåvogivaren

#### Läs Johannes evangelium, kapitel 16

Att dopet i den helige Ande är en gåva såg vi i går av Apg. 2:38. Vi läste där: »Ni skall såsom gåva undfå den helige Ande.» I Joh. 16:7 säger Jesus: »Jag skall sända honom till eder.» Jesus är alltså den som döper i helig Ande. Han är gåvogivaren. Att dopet i den helige Ande är en gåva ser vi också mycket klart av sammanhanget i Apg. 8:14-20, där trollkarlen Simon erbjuder apostlarna pengar för att få del av denna kraft. Men då säger Petrus: »Må dina penningar med dig själv gå i fördärvet, eftersom du menar, att Guds gåva kan köpas för penningar.» Lika omöjligt som det är att köpa syndernas förlåtelse är det att köpa »Andens dop». Det är en gåva som vi får av nåd genom tron. När vi gör bättring och låter döpa oss i vatten, har vi alla löfte om denna välsignelse. Men det är viktigt att man lyder Gud och handlar i överens- stämmelse med hans ord. Du kanske möter dem som säger: »Det är inte så viktigt att du låter döpa dig i vatten.» Men Guds ord säger något annat. Läs Apg. 5:32. Det är mycket viktigt att man redan från början av sitt kristna liv frågar sig själv om och om igen: »Vad säger Bibeln?» Det betyder inte så mycket vad människor tycker och tänker. Vi lever i en tid, då inte minst unga människor redan tidigt i skolan får lära sig att ställa allting under debatt. Detta är dock en stor fara på det andliga området. Guds ord har stått sig i alla tider. Det behöver vi inte debattera. Och blir du döpt i den helige Ande, blir det naturligt för dig att tro på Guds ord som det står och följa det. Den helige Ande är nämligen den verkliga författaren bakom alla bibelböckerna. Därför *innehåller* de inte endast Guds ord, de *är* Guds ord, inspirerade av den helige Ande. Han är »Hjälparen» (v 7) som gör det möjligt för oss att förstå Guds ord (v 13). Du börjar nog ana, hur viktigt det är att få del av denna rika gåva, som ett dop i den helige Ande är. Jesus, som har frälst dig, vill också ge dig denna välsignelse. Det är inte heller svårare att bli andedöpt än att bli pånyttfödd. Grunden för båda dessa upplevelser är nämligen Jesu fullbordade verk. Paulus frågade galaterna: »Hur mottog ni Guds Ande?» Och han svarar själv: »Genom att lyssna i tro» Gal 3:5). Du behöver inte vänta. Genom tron får du ta emot denna giva på samma sätt som du tog emot syndernas förlåtelse

*Minnesvers:* vers 7.

## Dag 17

### **Jesus – Förebedjaren**

#### **Läs Johannes evangelium, kapitel 17**

Vi nämnde i går att den helige Ande är en hjälpare, som gör det möjligt för oss att förstå Guds ord. Men vi kunde också ha citerat vers 14 i det 16:e kapitlet, där det heter: »Han skall förhärliga mig». Det betyder att den helige Ande hjälper oss att förstå Jesu storhet. Han »förhärligar» Jesus. Det är viktigt att Jesus får vara det centrala i ditt liv. Han har frälst dig. Han har förlåtit dig dina synder. Han har gjort dig till en ny skapelse. Han har gett dig makt att bli Guds barn. Genom dopet i den helige Ande blir Jesu storhet ännu påtagligare för dig. Den helige Ande hjälper dig att lära känna Jesus. Du har säkert redan förvånats över alla de sidor hos Jesus, som du har sett vid läsningen av Johannes evangelium. Och i dag har du läst om en annan fantastisk sak, som den helige Ande också vill hjälpa dig att förstå Jesus är vår förebedjare (v 9). Det är stort att ha en bedjande mor eller far. Det är en förmån att ha grannar som förebedjare. Och vilken tillgång är det inte att ha en Guds församling som beder för en. – Här ser du ännu en gång församlingens betydelse. Men det största av allt är att »Jesus beder för oss». Är det sant? Ja, Bibeln säger det. I Rom 8:34 heter det: »Jesus Kristus sitter på Guds högra sida, han manar ock gott för oss.» Och i Hebr. 7:25 läser vi: »Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom komma till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.» I den engelska bibelöversättningen står det: »Han beder för dem.» När du är frestad och i svårigheter, då beder Jesus för dig.

Han är din förebedjare inför Gud, som tar sig an dina problem. Varför Därför att du är Guds barn, och han är angelägen om att hjälpa dig. Du behöver inte vara bekymrad. Han beder för dig. Du har väl inte glömt bort att tacka honom i dag för att han har frälst dig och gjort dig till Guds barn! Och han är din förebedjare.

***Minnesvers: vers 9.***



## Dag 18

### ***Jesus – den lidande***

#### **Läs: Johannes evangelium, kapitel 18**

Att vara ett Guds barn innebär inte att man är befriad från svårigheter och prövningar. För många innebär det förföljelse och lidande att vara en kristen. I många länder är detta en verklighet. I vårt land har vi inte de svårigheterna. Vi har frihet att samlas till möten och frihet att förkunna evangelium. Men du kan uppleva andra svårigheter! Motstånd från dina närmaste, illvilja och hån. Men det uppvägs av den glädje och frid som frälsningen skänker. Jesus fick ofta uppleva lidande. Han blev missförstådd och anklagad. I Joh. 6:60 står det, att många av hans lärjungar sade:

Detta är ett hårt tal, vem står ut med att höra på honom?» Och det resulterade i att många av dem drog sig tillbaka och lämnade honom. I Joh. 7:5 står det att »icke ens hans bröder trodde på honom». Men det svåraste lidandet mötte han, då han skulle lida och dö för vår skull. Man förrådde honom, grep honom, och han t o m förnekades av sina närmaste lärjungar. Det är då Jesus säger: »Skulle jag icke dricka den kalk, som min Fader har givit mig (v 11). Vi behöver inte heller frukta för lidandet. Guds ord säger: "Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull bliven smädade, ty härlighetens Ande, Guds Ande vilar då över eder... Om någon får lida för att han är en kristen, då må han icke blygas, utan prisas Gud för detta namns skull» (1 Petr 4:14,16). Om du ställs i en svår situation, vill Herren ge dig hjälp. I Mark 13:11 säger Jesus: »När man nu för eder åstad och drager eder inför rätta, så gör er icke förut bekymmer om vad I skall tala; utan vad som bliver eder givet i den stunden, det mån I tala. Ty det är icke I som skall tala, utan den helige Ande.» Den helige Ande är din hjälpare i lidandet! Och när du blir sjuk eller prövad på annat sätt är det en underbar tillgång att få tro på Gud. Han vill hjälpa dig. När Jesus hade det som svårast i sitt lidande, »då visade sig för honom en ängel från himmelen, som styrkte honom» (Luk 22:42). Också dig vill Herren hjälpa i prövningens stund. Frukta inte!

*Minnesvers:* vers 11.

## Dag 19

### **Jesus – den korsfäste**

#### **Läs Johannes evangelium, kapitel 19**

»Och han bar själv sitt kors och kom så ut till det ställe, som kallades Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där kors- fäste de honom» (vv 17-18). Så heter det i detta kapitel, där vi möter Jesus som den kors- fäste. Att du och jag är frälsta av nåd beror på detta faktum, att Jesus dog på Golgata kors för våra synders skull. Du kommer kanske ihåg, att du redan i det tredje kapitlet mötte denna sanning i Jesu samtal med Nikodemus, då han sade: »Och såsom Moses upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bliva upphöjd, för att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv» (vv 14-15). Bibeln säger: »Den lön som synden giver är döden» (Rom 6: 23). Det krävdes ett offer för att sona våra synder. Jesus blev det offer, som täcktes Gud. Därför kunde Johannes Döparen säga om Jesus: »Se, Guds Lamm, som borttager världens synd» (Joh. 1:2). För många är Jesu död på korset något överkligt, underligt. De förstår det inte. Men Bibeln visar dess stora betydelse. I 1 Kor 1:18 heter det: »Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft När Paulus påminner församlingen i Korint om det evangelium han predikat, säger han: »Jag meddelade eder ju såsom ett huvudstycke, vad jag själv hade undfått: att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna» (1 Kor 15:3). Den berömda baptistpredikanten Charles H Spurgeon – som var verksam i London vid sekelskiftet – skulle en gång tala till en stor samling predikanter. Ämnet var teologi. Det var dödstyst i församlingen när Spurgeon började sitt tal med följande ord: »Bröder, min teologi är mycket enkel, men dock nog för mig. Den kan sammanfattas i fyra små ord, men de orden håller att dö på: *Jesus dog för mig!*» Där har du det. Därför är också du frälst. Pi grund av din synd var du dömd att dö. Men Jesus dog i ditt ställe. Vilken nåd! Glöm inte att tacka honom!

*Minnesvers:* vers 18.

## Dag 20

### **Jesus – den Uppståndne**

#### **Läs: Johannes evangelium, kapitel 20**

Maria från Magdala var den första som träffade Jesus efter hans uppståndelse och fick klart för sig att han levde. Ögonblicket innan hon fick se honom, hade en Herrens ängel sagt till henne och den andra Maria: »Var I icke förskräckta; jag vet att I söken Jesus, den korsfäste. Han är icke här, ty han är uppstånden såsom han hade förutsagt» (Matt 28:5-6). I evangelierna läser vi fyra gånger om hur Jesus mötte döden och besegrade den. Första gången hände det vid synagogföreståndarens dotters dödsbädd (Matt 9:24-25). Andra gången var det vid inkans sons bår (Luk 7:11-15) och tredje gången vid Lasarus grav Joh. 11:43-44). Fjärde gången skedde det i det ögonblick, då Jesus själv gick in i dödsriket och »besegrade honom som hade döden i sitt våld, det är djävulen» (Hebr. 2:14). Därför säger Guds ord: »Han har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium» (2 Tim 1:10). Jesu uppståndelse är själva grunden för vår tro och garantin för vårt evighets Läs 1 Kor 15:14-23 med eftertanke När Jesus säger till Johannes: »Frukta icke. Jag är den förste och den siste och den levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket (Upp 1 :17-18), då gäller de orden inte endast honom utan också dig och mig. Att vara Guds barn betyder inte endast frälsning här i tiden utan även hopp för evigheten – evigt liv. Därför slutar detta tjugonde kapitel i Johannes evangelium om Jesus – den Uppståndne – med följande ord som utgör nyckelversen inte endast i det här kapitlet utan i hela evangeliet: »Men dessa (tecken) hava blivit uppskrivna, för att I skall tro, att Jesus är Messias, Guds Son, och för att I genom tron skall hava liv i hans namn.»

*Minnesvers och nyckelvers: vers 31.*

## Dag 21

### **Jesus – Uppdragsgivaren**

#### **Läs Johannes evangelium, kapitel 21**

Det är i dag tre veckor sedan du blev frälst. Det har varit tre annorlunda veckor i din liv. Du har börjat en intressant och spännande vandring i sällskap med Jesus. När Jesus kallade de första lärjungarna sade han: »Följ mig, så skall jag göra eder till människofiskare» (Matt 4:19). Och det är detta Jesus vill påminna Petrus om, då han i det här sista kapitlet i Johannes evangelium säger: »Föd mina lamm» (v 15) och »Följ mig» (v 19). Han hade en speciell uppgift för Petrus. Det är på samma sätt med dig. Oavsett vad du sysslar med gäller kallelsen »att vinna människor». Det är vårt stora gemen- samma uppdrag. För somliga blir det en uppgift på heltid. För att lyckas i den uppgiften är det några saker du bör tänka på.

1. *Låt Jesus få bli det centrala i ditt liv.* Tala med honom i bönen varje dag. Läs Bibeln varje dag. Läs igenom Johannes evangelium ännu en gång. Fortsätt sedan med Matteus evangelium och sen med hela Nya testamentet. Då kommer han att leda dig dag för dag.

2. *Giv Jesus av din tid.* Du är nu ett Guds barn, och det betyder en förändring i ditt liv och dina vanor. Bibelläsning, bön, mötesbesök, familje- andakter – om du har familj – allt detta tar tid. Men det är det värt.

3. *Giv Jesus av dina gåvor.* Du har speciella gåvor. Helga dem i Herrens tjänst. Är du sångare? Välkommen bland sångarna. Det är många andra ting du kan göra för Herren. Försök göra det du är mest lämpad för.

4. *Giv Jesus av dina materiella tillgångar.* Du tillhör Herren Det betyder också att allt vad du äger och tjänar hör honom till. Börja med att offra ditt tionde regelbundet i församlingen. Då skall du få uppleva hur Gud välsignar dig också i materiellt hänseende.

5. *Låt församlingen få vara ditt andliga hem.* Ingenting kan uppvägas mot gemenskapen i Guds församling. Övergiv aldrig den. Ingen av oss är fullkomlig, vi har våra fel och brister, men en dag »skall Herren ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck och skrynka och annat sådant; fastmer skall hon vara helig och ostrafflig» (Ef 5:27). Du skall ske då Jesus kommer igen. Han kommer snart.

6. *Tag varje tillfälle att tillfälle om Jesus.* Av nio har du blivit frälst. Jesus – den store Uppdrags- givaren – har kallat dig att vinna andra. Använd tillfällena som ges

dig an vittna om honom. Men gör det i ödmjukhet och med visdom och förstånd. Näst din egen frälsning kommer din största upplevelse att bli det ögonblick, då du får leda någon annan till Jesus.

*7. Var angelägen om att bli fylld med den helige Ande. Förutsättningen för att du skall kunna leva som en effektiv kristen är att du blir döpt i den helige Ande och sedan dagligen förnyas i Anden. Strax innan Jesus lämnade sina lärjungar och for upp till himmelen, sade han: »Men när den helige Ande kommer över eder, skall I undfick kraft och bliva mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och sedan intill jordens ända (Apg. 1:8).*

Om du följer dessa råd, kommer du att få leva det mest intressanta och spännande liv som tänkas kan. Orden i Johannes 1:12 gäller i sanning också dig: *Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bliva Guds barn åt dem som tro på hans namn.*

## **KORTA FAKTA OM BIBELN**

Ordet »Bibel» kommer av det grekiska ordet ”*biblia*” som betyder »böcker» – eller helt enkelt »boken». Bibeln är boken framför alla andra böcker. Den är böckernas bok. Bibeln är Guds skrivna uppenbarelse till oss människor. Den är nedskriven av ett fyrtiotal författare under en tidrymd av cirka 1600 år. Likväl är den enhetlig till sin prägel. Dess verkliga författare är nämligen Gud, som genom den helige Ande har inspirerat den. Se 2 Petr 1:21 och 2 Tim 3:16. Bibelns böcker indelas i två större grupper: *Gamla testamentet* (GT) omfattande 39 böcker med sammanlagt 929 kapitel.

Nya testamentet (NT) omfattande 27 böcker med sammanlagt 260 kapitel. Totalt består Bibeln således av 66 böcker och 1189 kapitel.

Gamla testamentets böcker kan indelas i fyra grupper:

- Lagen 5 böcker
- De historiska böckerna 12 böcker
- De poetiska böckerna 5 böcker
- De profetiska böckerna 17 böcker

Nya testamentets böcker kan indelas i fyra grupper:

- Evangelierna 4 böcker
- Apostlagärningarna 1 bok
- Breven 21 böcker
- Uppenbarelsesboken 1 bok

Den längsta boken i GT och samtidigt i hela Bibeln är Psaltaren. Den längsta boken i NT är Lukas evangelium. Längsta kapitlet i Bibeln är Ps 119. Kortaste kapitlet i Bibeln är Ps 117.

GT skrevs ursprungligen på hebreiska. NT skrevs ursprungligen på grekiska. Ordet »testamente» betyder i Bibeln »överenskommelse» eller »förbund». Lagens förbund ingicks med Israels folk på Sinai genom Mose. Nådens förbund ingicks på Golgata genom Jesus och gäller alla folk.

GT börjar med Gud (1 Mos 1:1). NT börjar med Jesus (Matt 1:1).

GT:s första bok börjar med att Gud skapade himmel och jord. NT:s sista bok slutar med nya himlar och en ny jord. Bibelns centrala ämne är frälsningen genom Jesus Kristus.

## LÄS BIBELN

Nyfrälst är var och en som – oavsett ålder – nyligen har tagit emot Jesus Kristus som sin personlige Frälsare.

Tiden som nyfrälst är förunderlig i en människas liv och samtidigt mycket viktig. De första dagarna efter omvändelse är betydelsefulla. De kan bli avgörande för om det andliga livet skall växa och utvecklas eller ej.

Daglig och systematisk bibelläsning och ett regelbundet böneliv är två förutsättningar för att växa till och bli stark som kristen. Dopet i vatten och dopet i den helige Ande hör intimt samman med frälsningen. Denna skrift vill vara en hjälp för nyomvända under de första veckorna som kristen.