

# MANNEN GUDS AVBILD

”att VÅGA och att VÄXA”

*Av Kenneth Witick*

*Mini MANSKONFERENS 14 januari 2012*

*Missionskyrkan i Vasa*



# Del 1.

## FÖRORD

ILLUSTRERAT VETENSKAP ger ut en forskning som lyder så här:

Mannen håller på att försvinna

Y-kromosomen skrumpnar ihop till ingenting:

Hittills har den manliga könskromosomen mist 97 procent av sina gener. En del forskare förutspår att kromosomen kommer att vara helt borta om 100 miljoner år

Vissa forskare förutspår att männens Y-kromosom kommer att försvinna helt. Det kan betyda ett farväl till mannen som han är idag, och att manlighet i framtiden endast kommer att vara en speciell egenskap hos vissa kvinnor.

## I DAG

Från födelsen och ända upp mot tjugoförårsåldern får en övervägande del av landets ungdom det mesta av sin uppfattning av auktoritet från kvinnor. Manliga inslag bland förebilderna är ofta tillfälliga och gör då vanligen ett otillräckligt intryck.

Och inemot nittio procent av lärarna på låg- och mellanstadiet är - just det, kvinnor.

I många församlingar där en man predikar till en församling av mestadels kvinnor.

Vem ger råd vid val av kläder eller påminner om att städa rummet? Vem gör inköpen och betalar räkningarna? Med andra ord - vem håller i trådarna? Är det underligt att dagens unga män gör sitt bästa för att bevisa att de är riktiga karlar - som mamma.

Vår tids man bär alltså smycken, armband, halsband och till och med ringar i öronen. Han har långt hår som ofta vårdas av en damfrisör. Han bär feminint inspirerade kläder. Ofta har han mjuka, blanka skjortor med några knappar oknäppta för att markera en uringning. Eller han kan vara en "mullig mansgris", som behandlar sin fru och sina barn utan ansvar eller som hyllar sexuell "frihet" och gör det som han själv tycker är roligast.

Vår tids män är alltså "frigjorda". Eller de har i alla fall lurats att tro på de feministiska principer som har till syfte att försvaga deras ställning som män.

Samtidigt blir kvinnornas hår allt kortare, de går allt oftare klädda i byxor och kavajer av maskulint snitt, och kvinnor med slips är inte ovanligt numera.

Män och kvinnor som inte direkt vet vilka de är eller vilka uppgifter de har, blir förvirrade och ängsliga. Det finns ett nytt sätt att agera som kan kallas "plottrande". Män vill ofta inte fatta ett klart beslut eller ge sig helt åt någonting - de bara "plottrar".

Eftersom naturen själv hatar tomrum, så har kvinnorna sugits in i de områden som männen har övergett. Resultatet har blivit att män, kvinnor och barn känner sig arga och misslyckade, och antalet människor som hamnar i så kallade "identitetskriser" ökar ständigt.

I vårt samhälle finns det ett moraliskt förfall som bryter ned manligheten - den upplöses inför våra ögon.

Vi började förstå vilket stort behov det finns hos män att förstå, vad som händer, och hur man skall göra någonting åt det.

## **Vi lever inte så som Gud menade att vi skulle leva.**

Problemet med många män är att de hört ödmjukhet predikas i kyrkan men sett mindervärdighet praktiseras, och mindervärde är vad de har lärt.

Det är felaktig förståelse av Bibelns budskap till män.

Gud skapade män att vara framgångsrika att vara hjältar och vinnare och han lade den önskan i varje mans hjärta.

Män som grundar sitt liv på missförstånd kommer aldrig att fullborda det gudomligt inspirerade målet för sina liv.

I Bibel finns det namn på 1181 män

## **VAD VILL VI?**

- VILL VI VETA SANNINGEN?
- VILL VI TRO PÅ DEN?
- VÅGAR VI GÅ IN I EN PROCESS AV FÖRÄNG?

## **VILL VI VETA SANNINGEN**

I sjätte till och med tionde versen i 1 Kor 10 räknas det upp de fem skälen till att israeliterna inte kom in i Kanaan, löfteslandet.

Det var en grundläggande sanning - att Gud hade förberett ett löftesland och välsignelse för sitt folk.

Israeliterna hade gått miste om möjligheten att komma in i detta land till följd av fem grundläggande synder.

Denna beskrivning av synder hörde ihop med Israel men det fanns också direkta paralleller med vår tids män. Skriften säger ju att israeliterna var exempel för oss.

## **1 KOR 10:6-13**

6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. 7 Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. 8 Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. 9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. 10 Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren. 11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. 12 Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller. 13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

## Vad betydde då detta för vår tids män?

Här var skälen till misslyckande, så som de uppräknas i Guds ord:

1. "Begär."
2. "Avgudadyrkan."
3. "Otukt."
4. "Att fresta Kristus."
5. "Knot och klagan."

"Pappa, vet du inte att sexuella synder kommer att bli kyrkans problem under 80-talet?"

Så många liv - och alla påverkade av sexuella synder.

## Utestängda från Kanaan

Låt mig nu förklara för dig liknelsen med Kanaans land och hur den kan tillämpas i ditt liv.

Kanaans land har alltid varit Guds symbol för mänsklighetens fulländade möjligheter. Kanaan är det tillstånd då Guds löften infrias i våra liv, det tillstånd då Gud fulländar sitt folks möjligheter, både individuellt och kollektivt. Och detta påverkar deras sinnen, känslor och kroppar, såväl som deras äktenskap, barn och yrkesliv.

Det är dessa fem orsaker som gör att vår tids män aldrig når sitt Kanaan heller – sin fulländning i livet. Gud vill att männen skall ha Kanaans äktenskap, affärer, föräldrarelationer och kunskaper.

De fem synder som tidigare omnämnts, plågar vår tids män och hindrar dem från att göra det bästa möjliga av sina liv.

### 1. Begär

Begär är inte nödvändigtvis av sexuell natur

Det här handlar om det begär, som bygger på att man tillfredsställer det egna jaget och åsidosätter Gud och medmänniskorna. Det är vår fixering vid vad det egna jaget vill. Det är tillfredsställandet och uppmuntrandet av det egna köttet.

Men begäret vill ha. Begäret är själviskt till sin natur. -

Idag kan man mycket väl se om en man eller en kvinna styrs av begär. Då strävar de efter att tillfredsställa sig själva på någon annans bekostnad.

På samma sätt kan man avgöra om de handlar av kärlek, därför att då önskar de tillfredsställa sin nästa genom att offra något för egen del.

### 2. Avgudadyrkan

Avgudadyrkan är ett värdesystem som vi själva har skapat, där vi upphöjer något annat än Gud för vår tillbedjan.

Makt, prestige, utbildning, pengar, affärer, religion, kändisar, det egna jaget, pornografi – allt detta är exempel på sådant som kan bli avgudar.

Avgudadyrkan hindrar män från att utvecklas och bli starka. Både när det gäller dem själva, deras äktenskap, deras yrke och när det gäller det andliga livet.

En del män tillber i sina affärstempel, andra i helgedomar för sport och idrott. Och ytterligare andra bugar sig för klirret från en kassa-apparat.

För en del pastorer kan till och med uppgiften som pastor bli till en avgud. De blir så uppslukade av uppgiften att de inte får tid att be till Gud, vara stilla i hans närvaro eller betjäna honom med lov och pris.

### **3. Otukt**

Otukt omfattar alla slag av sexuella synder.

Synd är alltid synd, oavsett hur man stavar det.

Sexualiteten har numera blandats in i alla områden av den moderna livsföringen, och ett vidlyftigt sexualliv utanför äktenskapet godtas numera överallt – utom i Bibeln.

Mäns livsgärning blir härigenom outvecklad eller går förlorad.

Mäns karaktär blir underutvecklad eller svag. Guds löfte att sitta med honom på tronen gäller alla dem som kallas övervinnare.

Övervinnare är de som tillsammans med Gud når sin bestämmelse. Varje man får chansen att uppnå sitt Kanaan, att få utveckla sin manlighet till sin fullhet.

### **3. Otukt**

I dag flyttar man ihop innan äktenskapet och har ett sexuellt liv tillsammans – Bibeln säger att det är otukt.

Det hindrar mannen att komma in och bli det Gud tänkte

När israeliterna bedrev otukt så fick de dö i öknen utan att ens få se Kanaan. Män dör fortfarande i öknen, nedsjunkna i ett moraliskt träsk, och får aldrig uppleva Guds välsignelser i sina liv.

Gud hade inte menat att det skulle bli så – varken då eller nu.

### **4. Att fresta Kristus**

När folket bad Jesus stiga ned från korset, så frestade de honom. Att fresta Kristus är att kräva att Gud skall göra något, som inte stämmer med hans planer, eller något som är oförenligt med hans karaktär. I våra dagar gör människor detta genom att begära att Gud skall erbjuda en annan frälsning än den som vanns på korset.

Att ljuga och bedra i affärslivet och fordra, att Gud skall välsigna verksamheten, är att fresta Kristus. Män och kvinnor som utövar otukt fast de vet att det är fel, barn som förkastar gudfruktiga råd från sina föräldrar, församlingar som vill att pastorn skall satsa på sociala aktiviteter istället för på Guds ord och bön, och troende som vill njuta av frälsningens visshet på samma gång som de njuter syndens sötma – alla dessa frestar Kristus.

Sådant hindrade Israel från att nå Kanaan.

Och sådant hindrar mannen från att nå sitt Kanaan i våra dagar.

### **5. Knot och klagan**

Knot och klagan i sin enklaste form är en sorts "negativ bekännelse".

Klagomål, kritik, felsökning och skvaller – dessa och liknande företeelser kallas med ett gemensamt namn i ord knot. Första Korintierbrevets femte kapitel talar om "smädare", ett ord

som vi nästan aldrig använder numera. En smädare är en baktalare, en hädare, en skymfare och Gud säger att vi skall bemöta en sådan med stränghet och disciplin.

"Betänk, hur en liten eld kan antända en stor skog" (Jak 3:5).

## **GUD HAR STÄLLT FRAM EN NÅDASTOL**

Romarbrevet 3:23–26

23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. ...26 ..I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Hebreérbrevet 4:15–16

15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.

16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

# Del 2.

## SKAPAD TILL

1 Moseboken 1:26–28

26 Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräddjur som rör sig på jorden." 27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28 Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägga den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!"

1 Moseboken 2:7

7 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse.

## Människan

I skapelseberättelsen möter vi en hög värdering av människan som skapelsens krona. Gud skapade människan till sin avbild.

Som Guds avbild är människan ett personligt väsen med möjlighet att leva i personlig gemenskap med Gud. Hon har sitt egentliga liv i denna gudsgemenskap, och denna gemenskap är människans ljus, Joh 1:4, det (uppenbarelse-)ljus som ger hennes existens mening, innehåll och evig framtid.

Som personligt väsen är människan utrustad med självmedvetande (genom förnuftets gåva) och självbestämmande (genom viljans gåva).

Därför står du ansvarig inför Gud med ditt liv.

## Gud formade människan

Grt: "yatsar" – forma genom att i kärlek krama.

Säger oss, att utan en relation med Gud, skaparen kan du inte bli den man, eller nå din fullhet, syftet för ditt liv.

## SKAPELSEORDNING

1 Mos 2:8 HERREN Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där människan som han hade format.

1 Mos 2:15–17 15 HERREN Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. 16 Och HERREN Gud gav mannen denna befallning: "Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, 17 men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö."



1 Mos 2:18 HERREN Gud sade: "Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like."

1 Mos 2:22–23

22 Och HERREN Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. 23 Mannen sade: "Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna†, ty av man har hon tagits."

## Hur länge består SKAPELSEORDNINGEN

Jeremia 31:35–37

35 Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor brusar, HERREN Sebaot är hans namn:

36 Om denna ordning inte längre består inför mig, säger HERREN, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. 37 Så säger HERREN: Om himlen därovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då skall jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort, säger HERREN.



## Syndafallet förde in obalans i Guds skapelse

1 Mos 3:16–17

16 Till kvinnan sade han: "Jag skall göra din möda stor när du blir havande. Med smärta skall du föda dina barn. Till din man skall din lust vara, och han skall råda över dig." 17 Till Adam sade han: "Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever.

Ordet har en dubbel betydelse. I 4:7 återfinner vi samma ord för "ha begär till" och för "råda" som i 3:16b.

Utifrån den parallellen förstår vi att detta betyder att kvinnans begär skall vara att kontrollera sin man, men han skall råda över henne.

## Mannen och kvinnan

Efesierbrevet 5:23–24

23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp. 24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.

1 Korinthierbrevet 11:3–16

3 Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. 4 Om en man ber eller profeterar med något på huvudet vanäras han sitt huvud. 5 Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanäras hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. 6 Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. 7 En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. 8 Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. 9 Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. 10 Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. 11 Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. 12 Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud. 13 Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? 14 Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår 15 men en ära för en kvinna, eftersom hon fått håret som slöja. 16 Men om någon har lust att strida om detta, så skall han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar.

## Vem är huvudet som man vanäras?

Paulus ser detta inte bara som ett brott mot god sed, utan som en kränkning av Guds skapelseordning.

11:10. makt (grek. "exousia", "undergivenhetstecken", NB-88) Bakgrunden till detta grekiska ord är arameiskans "sjaltan", som har den dubbla betydelsen huvudplagg och makt.

Att kvinnan täcker sitt huvud är ett tecken på undergivenhet samtidigt som det är ett myndighetstecken.

Det betecknar att hon står under mannens auktoritet, och det är ett tecken på hennes värdighet (se BF).

## När Gudsrike kommer går vi in i en annan tidsålder.

Gal 3:26–29

26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

1 Kor 15:22–25

22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter.

## Ledarskap – skapelseordning

Paulus hänvisar ledarskapet till mannen pga. Skapelseordningen 1 Tim 2:12–13

12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva.

1 Kor 14:33–36

33 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tigger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er?

Ty det är en skam – att resa sig upp mot Guds skapelseordning

1 Kor 11:6–10

6 Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. 7 En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. 8 Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. 9 Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. 10 Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull.

# Del 3.

## MANNENS FUNKTION

1 Mos 1:27–28

27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28 Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägga den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!"

Varje man har tre funktioner i hemmet och samhället:

1. leda
2. vakta
3. och styra.

## En man som gjorde det

Winston Churchill var 70 år, och sedan länge uträknad, när han blev premiärminister under en av Englands mest kritiska perioder i hela dess historia, det andra världskriget.

När Churchill antog utmaningen sade han: "Hela mitt liv verkar ha varit en enda förberedelseperiod för just detta." Under sex korta, men oerhört intensiva, år var Winston Churchill den helt avgörande mannen för att rädda Europa och säkerställa demokratin i världen.

Guds plan från början till slut

Vad som händer under förberedelseperioden och hur vi hanterar den aktiva perioden kommer definitivt att avgöra om vår sista period blir en verklig överföringsperiod eller en period av förfall - en negativ period där vi längtar efter pension, falsk frihet och sakta tynar bort.

Det är ingen framtid för gudamänniskan!

Livet levs i olika säsonger eller perioder:

1. En insamlande fas.
2. En byggande och bärande fas.
3. En utdelande fas.

## Den är Kristuslik.

Gud vill göra alla män delaktiga av sin manlighet. Hur ser då den manligheten ut?

Den är Kristuslik.

Att vara sant manlig och Kristuslik är samma sak.

Så är det också med kvinnlighet.

När Kristi principer får leda en man eller en kvinna, så blir de fulländade. Deras karaktär och personlighet blommar då ut i full rikedom.

## Ledarskap kräver bestämdhet och mildhet.

Att vara som Jesus, dvs Kristuslik, kräver ett visst mått av bestämdhet och disciplin.

Manlighet kräver exakt samma egenskaper.

På samma sätt som fruktodlaren väntar att finna fikon på fikonsträdet, så förväntar sig Gud frukter av våra liv. Resultatet, produkten av Guds arbete i vårt liv blir synlig frukt. Och eftersom vi tillhör honom, så har Gud rätt att förvänta sig att vi skall bära frukt.

Den frukten är manlighet.

När Gud sår, så vill han att det skall växa.

***Beslut. Bestämmdhet. Ledarskap.***

Kännetecknen för en man.

## **BESLUT**

Kvinnor vill att deras män skall fatta beslut. Inte som en diktator utan som en ledare.

Det är stor skillnad. En diktator fattar beslut som gynnar hans egna uppfattningar och tillfredsställer honom själv men en ledare fattar beslut som gynnar dem som han är ledare för.

Nationer, familjer, kvinnor och barn – alla behöver beslutsfattare. Beslut är inte alltid riktiga men de är alltid beslut. Även inget beslut alls är ett beslut om försummelse.

Obeslutsamhet skapar svaghet.

Skriften säger: "... 7 En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, 8 splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. (Jak 1:7-8).

Riktiga män tar det yttersta ansvaret för sina beslut. Tecknet på mognad är att acceptera detta ansvar.

En vanlig föreställning är att mognad kommer med åren. Det är inte sant. Man blir äldre med åren.

Mognaden kommer av att man accepterar ansvar. Det gäller på alla områden i livet.

Visst går det att få andlighet av kvinnor, men styrka kommer alltid från män.

En församling, en familj, en nation är bara så stark som dess män är.

Finns det en präst i huset?

Det finns en präst i alla hus. Gud har skapat mannen till denna uppgift. Ni män är präster, oavsett om ni läser Bibeln eller inte.

Oavsett om du tror det, accepterar det, praktiserar det eller struntar i det, så är du en präst.

Det är prästens uppgift att både tjäna Gud och dem som är beroende av hans omsorger.

Det betyder att en man skall tjäna sin fru och sina barn.

## **KVINNOR UTTRYCKER DET OFTA SÅ HÄR**

Ni måste förstå att jag verkligen älskar min man.

Det är bara det att jag längtar efter att han skall inta sin rätta plats.

Jag vill inte kliva in och ta hans plats. Det är inte rätt. Jag vet att många kvinnor gör det, men jag tycker inte att det är riktigt.

"Om du inte är engagerad vad har du använt för ursäkt?"

Abraham var gammal, Jakob var osäker, Lea var ful, Josef var misshandlad, Mose stammade, Gideon var fattig, Simson var beroende, Rahav var omoralisk, David begick äktenskapsbrott och hade massor av familjeproblem, Elia ville ta livet av sig, Jeremia var deprimerad, Jona var motspänstig, Noomi var änka, Johannes Döparen var egocentrisk, Petrus var hetlevrad, Maria oroade sig för mycket, den samariska kvinnan hade flera misslyckade äktenskap bakom sig Sackaios var impopulär, Tomas tvivlade, Paulus var klen till hälsan och Timotheos var blyg.

## **Bön skapar förtrolighet.**

Prästen i huset måste be för sin fru.

Du blir förtrolig med den du ber till, med den du be; för och den du ber med.

Mose gick upp på berget Sinai – böneberget – och stannade där så länge att Gud till slut kunde tala med honom ansikte mot ansikte. Varför? Därför att bön skapar förtrolighet.

Jesus hade blivit så förtrolig med Fadern genom bön, så att Faderns härlighet kringstrålade honom på förklaringsberget.

## **Vad ger prästtjänsten**

När en man ber tillsammans med sin hustru, så bli han förtrolig med henne. I sann andlig bön bli förtroligheten mycket starkare än fysisk förening. De blir en andlig förening.

En kvinna som ber för sin man skapar en andlig förtrolighet med honom, som för dem närmare varandra. Hon lär känna hans behov och hjälper därmed till att uppfylla dem.

En man som inte ber för sin fru kan visserligen ha en fysisk förtrolighet, men han utvecklar aldrig den andliga förtrolighet som skapar fullständig enhet och gemenskap.

Sexuell samvaro är en sak och andlig gemenskap en annan. Om du verkligen vill vara ett med din fru, så be för henne och med henne.

Denna sanning har gett upphov till ordspråket

"Den familj som ber tillsammans förblir en enhet."

## **TJÄNA**

Varje kvinna behöver känna sig värdefull i sina egna ögon. En man som tjänar sin fru bör hjälpa henne med detta. Men om han inte ber för henne, så tar ingen itu med hennes djupaste behov.

Varje kvinna längtar efter förtrolighet med en man. Hon skapades till detta. Om hon inte får den förtroligheten med sin man, så kommer hon att söka den någon annanstans. Män som känner sina hustrur genom bönen, känner dem också i vardagsrummet, i köket och i sängkammaren.

En man tjänar sin hustru genom att ge henne säkerhet.

Varje kvinna behöver veta att hon betyder något för sin man.

Du förklarar din kärlek till din hustru, när du talar om för henne att hon är just den kvinnan som Gud avsett för dig.

Vi binder oss till det som vi bekänner.

Äktenskapslöftena är en bekännelse som binder oss.

En man upphör aldrig med att tjäna.

Hela hans sätt att leva skall vara ett tjänande.

Han tjänar när han säljer en bil, bygger ett hus, reparerar en dator eller fattar beslut i en styrelse — hela livet är ett tjänande. Men många män, som hela dagen har tjänat andra människor, har inte lust att tjäna kvällen.

Den vanligaste kritiken bland fruar – och speciellt pastorsfruar – är: "Min man hjälper alla andra men inte mig."

## **FÖRÄNDRING**

Överlevnaden hängde alltid på om man ville förändra sig, sin familj, församling, företag, eller ej.

En förändring sker inte förrän den övergår från ord till handling.

Lydnaden för Guds ord möjliggjorde detta.

Ett gram av lydnad kan åstadkomma mer än ett ton av böner. Om du inte är lydig så hjälper det inte hur mycket du än ber. Tro och gärningar måste alltid gå hand i hand.

Kom ihåg: en förändring kan inte ske förrän den övergår från ord till handling.

En gåva existerar inte förrän den är given åt någon.

"Fatta mod"

Änglar använde sådana uppmaningar som hälsningsord. "Var vid gott mod", betyder också "var fylld av mod".

Och ändå är modiga personligheter ingenting nytt - inte sedan du läst om Abraham, Josua, Moses, David, Paulus och de andra troshjältarna som beskrivs i Bibeln. Deras gärningar var sådana att Skriften säger att "världen var inte värdig att hysa dem".

Mod är den egenskap, kvalitet eller styrka i livet som gör det möjligt för en man att möta ogillande, förföljelse, fruktan, misslyckande och till och med döden med verklig manlighet.

Det krävs mod för att möta verkligheten.

## **DET ÄR ATT VARA MANLIG.**

I Ef 5:23 kallar Bibeln mannen för hustruns huvud och jämför honom med Kristus som församlingens huvud.

Det har en viktig betydelse för er män.

Det betyder att såsom Kristus är Frälsaren för församlingen och ger lösningar på medlemmarnas problem,

så skall mannen fungera för sin familj lösningar av familjeproblem måste börja hos mannen

## HUVUDET GER FRÄLSNING OCH LÖSER PROBLEM

I ljuset av hans Ord kan vi verkligen se oss själva. Den helige Ande lyser upp sanningen, och sanningen skall göra oss fria. Guds ord är sanningen och hans Ande är sanningens Ande.

Det är bara de människor som påstår, att de inte har några behov, som Gud inte kan göra någonting för.

På samma sätt som Jesus är församlingens huvud och erbjuder frälsning och lösningar på problem, så kan han göra likadant genom dig för din familj. Du är kanalen, förmedlaren. Din familj vänder sig till dig först.

Att försöka smita från det ansvaret är att gömma sig för Gud. Att vägra erkänna behoven är att undfly verkligheten.

## UTMANINGEN

Gud har avsett att du som man skall utöva ledarskap. Gud har gett oss sitt Ord. Och med den helige Ande har han gett oss en perfekt Hjälpare till gudomlig visdom. Med hjälp av Ordet och visdomen väntar han sig att du skall hitta lösningarna.

Detta är utmaningen till männen:

- att lära känna Gud,
  - att lära känna sig själva,
  - att lära känna sina familjer
- att ta tjuren vid hornen.

Psalmisten skrev: 'Jag skall försöka vandra min väg i renhet, men jag behöver all din hjälp. Hjälp mig, inte minst i mitt eget hem, att kunna vara så som du vill att jag skall vara. Hjälp mig att säga nej till allt som är lågt och skamligt. Ge mig din avsky för ohederliga affärer av alla slag. Nej, jag vill inte bli inblandad i något som inte behagar dig. Jag tänker kasta ut all själviskhet och hålla mig borta från allt ont. Jag tänker inte tolerera att någon i hemlighet förtalar sina grannar. Jag tänker inte tillåta högfärd och stolhet. Jag skall göra de gudfruktiga i landet till mina hjältar och inbjuda dem till mitt hem. Bara de som är verkligt goda människor skall få vara mina tjänare. Men bedragare och lögnare skall aldrig få stanna i mitt hus" (Ps 101:2-7, Levande Bibeln).